

# Forrygende travlt hele livet

***Direktør Werner Kjærsgaard runder de 70 år***

Interview:

Paul Nielsen

Foto:

Jan Høst-Aaris

**Hvis man skal give en karakteristik af den fra Kibæk »importerede« direktør Werner Kjærsgaard, vil betegnelser som ordholdenhed, ærlighed, påpasselighed og menneskelighed være noget, der ligger lige for.**

Og når man i hans skudsmålsbog fra Mellemskolen læser dette vidnesbyrd: »Vil have let ved at tilpasse sig nye forhold«, er det en meget præcis spådom. Det fremgår helt tydeligt af den karriere og det levnedsløb, Werner Kjærsgaard har haft.

Og når man endelig kigger på alt det, Kjærsgaad - »uden egen skyld«, siger han selv - er blevet blandet op i, kan man her finde beskrivelsen af et menneske, som har bestridt vigtige poster - og med succes. Dette nævnt, fordi Werner Kjærsgaard på søndag runder 70 år i fineste stil, og så holder åbent hus allerede på fredag kl. 11.00-14.00 i villaen, Næsset 24

Werner Kjærsgaard i sin villa på Næsset.

### Elektriker-lærling

Hans march gennem erhvervslivet strækker sig helt tilbage fra den tid, hvor han blev elektrikerlærling i Herning, til han i dag driver en virksomhed, som han kalder et hobbyfirma. Efter at have været svend i et årstid begyndte han at læse på Polyteknisk Læreanstalt i København, og her blev han 1950 civilingeniør. I de følgende syv år opholdt han sig i Sverige, hvor han var beskæftiget i det store firma Asea. Om den tid fortæller han, at han lærte svenskerne at kende som pragtfulde arbejdskammerater.

- Jeg fortsatte i samme firma, da jeg vendte hjem, nemlig i den danske afdeling. Det gik der yderligere fire år med, hvorefter jeg blev direktør for ventilationsfirmaet Flåkten. Det var et firma, som var kuldsejlet, men som vi fik bragt på fode, og tre-fire år senere byggede vi en ny fabrik i Skovlunde, fortæller Kjærsgaard.



Werner Kjærsgaard i sin villa på Næsset. Det er her, han holder åbent hus på fredag. De mange kontakter, han har haft gennem sit liv, vil formentlig betyde, at der bliver trængsel.

under 20 mill. kr., men i 1974-75 rundede vi de 100 millioner. Da beskæftigelsen var højest, havde vi 400 i arbejde i Vejle og Horsens.

- For mig var det herligt at se tingene lykkes. Vi havde nogle fantastiske medarbejdere og ikke mindst nogle utroligt dygtige smede. De opstillede maskiner i lande, hvor forholdene ofte var meget primitive. Når de klarede det, skyldtes det deres faglige kendskab og menneskelige egenskaber. De sagde aldrig nej til at gå i gang med en opgave, hvor skør den end kunne forkomme dem.

### Åbenhed og tillid

- Kommunen ydede et tilskud, men det var ikke tilstrækkeligt til en daglig leder. Vi gik i samarbejde med omegnskommunerne, og den tid husker jeg tilbage til med stor glæde, fordi alt var så positivt. Forholdet var det, at alle omegnskommuner havde et erhvervsråd, hvad ikke var tilfældet i Horsens. Da Horsens fik et erhvervsråd, blev jeg formand, og jeg forlod posten i 1984.

- I mit lange liv har jeg konstateret, at når man møder med åbenhed og tillid, får man det samme tilbage. Der er tiltag, som man ikke så let glemmer. F.eks. da professor Otto Norn foreslog, at vi skulle have et industrimuseum. Hans tanke var, at museet skulle indrettes i den gamle telefonfabrik Bastian, men den var for dårlig. Da vi foreslog den gamle elværksbygning, blev han meget begejstret. Den havde hans far, arkitekt Viggo Norn, nemlig tegnet. Med hensyn til finansieringen blev der ikke mindst gjort en vældig indsats af direktør Axel Schur. Der blev samlet en million sammen, og indvielsen fandt sted den 1. maj 1977. Med mig som formand.

Werner Kjærsgaard i sin villa på Næsset.

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:



Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

#### Ser fremad

- For mig har det været vigtigt at få skabt en bred kontakthede. Derved bliver mange ting nemmere. Jeg hører til dem, der altid ser fremad og sjældent tilbage. Jeg har også konstateret, at man kan lære af de fejl, man begår. Jeg har tillige interesseret mig for mere uhåndgribelig ting, og det har beriget min tilværelse mere, end det falder i de fleste menneskers lod.

- I 1963 læste jeg i Berlingske Tidende en anmeldelse af en nyudkommet bog på fransk. Den anskaffede jeg mig og fik mig stavet igennem den. Bogen gjorde på en spændende måde opmærksom på spørgsmål, der var ubesvarede, dvs. gamle kulturer, forhistoriske begivenheder og uforklarlige psykiske fænomener. Det gjorde mig nysgerrig. Jeg anskaffede mig mange bøger, men selvfølgelig har heller ikke jeg fået svar på det hele, erkender Werner Kjærsgaard.

Selv siger han, at han stadig har en pragtfuld tilværelse. Han dyrker golfspillet sammen med sin kone. Han har været med i logen De ni forenede Hjerter i godt 25 år, og han var i mange år formand for tilsynsrådet i Handelsbanken. Han har været præsident i Rotary og tillige guvernør, hvilket har sendt ham ud på mange opgaver i bl.a. USA, Korea og europæiske lande. Ud over andre poster er han i dag næstformand i Horsens Folkeblad.

Werner Kjærsgaard er et menneske, der nyder tillid i vide kredse, hvor man ikke mindst sætter pris på hans menneskelige egenskaber og glade smil.

<sup>[1]</sup>