

HORSENS

Det har udviklet sig for Christiansen

Begyndte med at tegne små statslåns huse - i dag er det bl. a. fabrikker og skoler

I disse dage er det 20 år siden, Svend Aa. Christiansen, udgået fra Ingeniørskolen i Horsens, startede ingeniør- og arkitektforretning, der fra en beskedent begyndelse har udviklet sig ganske grundigt. Christiansen var ene mand i starten, og hans tegnestue var et lille værelse i et ret beskedent enfamiliehus på Bremersalle i Bækkelund. I dag er huset —

tilbygninger — kommet op på ca. 500 kvadratmeter, hvoraf ca. 200 kvm. fungerer som tegnestuer og arkiv m. m., og en halv snes medarbejdere — ingeniører, arkitekter og tekniske tegnere — er beskæftiget i virksomheden.

- 20 år er jo ikke noget jubilæum siger Sv. Aa. Christiansen, så der er ikke noget at fejre, men naturligvis er det en tilfredsstillelse for mig at føle, man har haft medgang.

ingeniør J. F. Engbergs tegnestue, hvor han var til han begyndte for sig selv i 1952.

- Og hos Engbrig lærte jeg en masse, siger han. Jeg var med i det, der foregik med bl. a. forretnings-, mejeri- og fabriksbyggeri. Det var en god læreplads.

- Og da De så blev selvstændig?

Jeg startede med at tegne små enfamiliehus med den tids billige statslån. Huset et her byggede jeg i 1947. Da var det på 75 kvadratmeter. Siden er det blevet udvidet 5-6 gange og er nu på 500 kvadratmeter.

Arki- tektvirksomheden udviklede sig succesivt, og de små huse blev til større huse. Og så

stot og roligt. Jeg kan ikke umiddelbart forklare, hvordan det er gået til, men jeg kan sige, at jeg praktisk taget aldrig har været ude efter at kapre kunder. Jeg har bare tegnet, hvad der kom ind ad døren.

- Tegner De stadig enfamiliehus?

- Ja, men ikke mange. De deciderede småhuse arbejder vi ikke med mere, og af store huse tegner vi kun 6-7 stykker om året. De huse, vi arbejder med i dag, ligger i prisklassen fra 300.000 og opefter. Resten af, hvad vi laver, er hovedsagelig skoler og fabrikker. Jeg kan nævne bl. a. Dagnæs skole og den nu nedlagte skule i Stenderup, og lige for tiden har vi

idrætshal i Losning. Jeg har også været med i alle udvidelserne på Hellebjerg Idrætsskole og har forresten en ny, stor udvidelse på tegnebrædtet i dag. Af fabriksbyggeri kan jeg nævne bl. a. Horsens Plasticvarefabrik. I de senere år har jeg endvidere haft nogle ret store byggeudviklingsopgaver med kloakering og vejanlæg. Vi har bl. a. haft kloakeringsprojekter i Losning, Ølsted, Snaptun, Sejet, Bjerre og Hornsyld og har også arbejdet med de forskellige store udstykninger i den tidligere Tyrsted-Uth kommune.

- De har både ingeniører og arkitekter på tegnestuen?

- Ja, og det synes jeg er en fordel. Man har mere overblik over det hele.

- Er det også en fordel for en arkitekt at have ingeniøruddannelse?

- Det er i alt fad ingen skade til. Arkitektarbejdet er noget, man har gået og lært sig gennem årene. Løvriist har

Der er ræs på

- De har vel måttet arbejde hårdt?

- Ja, tidligere gik aftenerne med, men nu ikke så meget mere. Men der er unægtelig ræs på - det ligger jo i tiden.

Svend Aa. Christiansen synes ikke selv videre imponeret over den succes, han har haft i de to årtier. Han tegner det hele selist



Sv. Aa. Christiansen ved tegnebordet

og får iøvrigt tid til også at tage sig af sit hus og sin have. Sidstnævnte sted ligger der materialer til en pergola, som han skal i gang med at

dyrker han også sport, og det kan endelig nævnes, at han i sin tid var medlem af kommunalbestyrelsen i Tyrsted-Uth.