

De danske OL-guldvindere Jesper Bank, Jesper Seier og Steen Secher løb spidsrod i går mellem folkehyldest, familieknus og gaveregn

Tekst:
Jens Rasmussen

Foto:
Lars Juul

De danske OL-vindere i soling fik både i Kastrup og Billund lufthavn og ikke mindst på rådhuset i Fredericia i går en modtagelse, der i deres erindring vil blive guld værd. De tre danske sejlere, Jesper Bank, Steen Secher og Jesper Seier fik en heltemodtagelse, som kun sagnkongerne i vikingetiden fik det, når de vendte hjem efter røvertogt med skibene lastet med guld fra Sydens lande. Men til gengæld var deres guldmedalje erobret i ædel kappestrid på vandet ud for Barcelona, som et helt Danmark havde fulgt på tv-skærmen.

I Billund lufthavn var det familien og de nære venner, der har været baglandet i de seneste fire år, som var mødt frem med sejlerlegenden, bådebygger Børre Børresen fra Vejle i front. Han er manden som har bygget bronzebåden i 1988 og også guldbåden, der nu er solgt og aldrig kom med hjem fra Spanien.

Stolte som paver

Og han var stolt som en pave. Han er en af de sejlsporskendere, der aldrig har været i tvivl om at Jesper Bank var den rette skipper til solingklassen, og så den gang i 1984, da mange røster talte for at Valdemar Bandolowski var bedre end Bank.

Lidt forsinket, kl. 15.22, med kun den højre propel snurrende drejede Maersk Air flyet fra Kastrup ind foran ankomsthallen i Billund. Først kom Jesper Bank og dernæst de to gaster. Med brass-band orkestret »Slet Ingenting« fra Fredericia til at spille og vejende Dannebrogslag i hænderne på et par hundrede mennesker og hastigt frem-

stillede tranperenter blev de modtaget.

Gribende og løssluppet

Familien var der, og det var deres første møde med dem, siden guldet kom i hus.

Det var på samme tid gribende og løssluppet - som en ægte matchrace - kapsejlad. Først kredsede de om hinanden og gik så i infigt.

Koner, kærester og øvrige familie trængte om at kramme guldvinderne og en enkelt sponsor forsøgte lidt for emsigt at profilere sig sammen med dem.

Blandt de første gratulanter var også Jan Mathiasen, der var med Jesper Bank til OL i både 1984 og 1988.

Løb spidsrod hele dagen

Hele dagen i går løb de tre sejlere spidsrod mellem en masse gratulanter, men de så storsmilende ud til at nyde det.

Mens deres amerikanske kolleger tjente penge på deres sølvmedalje, så vender de tre danske sejlere hjem til nogle økonomiske efterdønninger

af deres OL-deltagelse. Team Danmark skal ganske vist honorere hver af dem med 50.000 kr., men det rækker ikke for de fire års forberedelse. Mens flere danske fodboldspillere efter EM-triumfen i Sverige for godt en måned siden scorede kassen, så kommer de tre sejlere hjem til regninger.

Basis for en gavebod

Men den den iver for at gratulere de tre der er nu, så er der måske basis for en gavebod til at komme videre på.

Der var i hvert en storm af gaver hele dagen i går, så de tre havde nok at gøre emd at pakke ud, hvor de korn frem. På pladsen foran Fredericia rådhus var tusindvis af mennesker stimlet sammen, da bussen fra Billund ankom. Her var den første gave en racer-cykel så hver især fik fod på eget dæk. Fremtiden som sejlere er de tre ikke meget for at komme ind på endnu.

Jesper Bank har dog sagt, at han vil bruge sin store viden og sejlkundskab til at sejle matchrace, Steen Secher har sagt at han ikke sejler på elite

plan mere og Jesper Seier har heller ikke afgjort sin sejler-fremtid.

Slut med at sejle OL

Jo, det var da fantastisk at blive modtaget som nationalhelt, måtte besætningens Benjamin, Jesper Seier, medgive. Fire års forberedelse var kulmineret med det højst opnåelige, OL-guld, og følelsen af en smule tomhed rungede uvægerligt.

- Jeg ved ikke, hvad der skal ske nu, sagde han og lod samtidig forstå, at han ikke fremover vil bruge de 120 dage om året på træning, som det hidtil har været påkrævet.

Samme melding lød fra skipper Jesper Bank:

- Jeg vil ikke sejle OL mere. Men jeg håber, at guldmedaljevindere give invitationer til nogle internationale matchraces, bekendtgjorde han, der stadigvæk havde skinn på venstre knæ efter en operation den 9. juli blot to dage før, besætningen indledte en uges træning i Barcelona. På samme tidspunkt ankom

forhånd havde udnævnt som favorit til guld.

Penge var ikke nok til guld

Mens den danske Soling-besætning tog retur til Danmark for at slappe af før OL-konkurrencerne gik i gang, betalte den amerikanske Soling tre af USAs bedste skipper for at agere sparringspartnere i farvandet ud for Barcelona.

Men pengestærke investorer kunne som bekendt ikke vinde guld for ren mammon.

- Jeg tror, de fik hjemve, sagde Jesper Bank, der mente, at amerikanernes lange forberedelsesfase gav bagslag i finalen.

Men kapsejlad - det slipper de tre aldrig helt. De skal bare lige fordøje guld-rusen.

Bank og Secher sammen igen?

Det er også svært at tro, at Jesper Bank og Steen Secher med så mange års makkerskab bag sig ikke optræder i samme bådtype ved et DM eller NM på et eller andet tidspunkt - det skulle da bare lige mangle.

Og ligesom i tv på medalje

dagen efterlyste Steen Secher også noget at spise ved ankomsten til Billund.

Megen opmærksomhed samlede sig om han syede øjenbryn og sæveøje.

- Jeg har fået fortalt at jeg faldt og slog hovedet mod en stol, siger han om diskoteksbesøget i Barcelona på medalje-natten.

Frygtede Steen havde miste medaljen

- Det er medicinen, som han har og så at han ikke har fået spiritus i det seneste halve år - så skal champagne på tom mave slå hårdt, siger hans far, Poul Secher.

- Da jeg hørte om det, der var sket, frygtede jeg at han mindst var blevet rullet og havde mistet sin medalje. Jeg frygtede også at han var kommet på en spansk skadesstue, man ved aldrig hvordan der er der, siger Steens mor, Inger Secher.

- Og så havde det lige stået i avisen, at det med klippekortet til skadestuen var han vokset fra, tilføjer hun.

Slut med at være OL-enke

Men Steen Secher havde medaljen om halsen foruden sin hustru, Birgitte, der var den første til at drille ham med eskapaderne på medaljenatten.

- Nu trænger han til at blive passet på, siger hun, der ikke ser meget til ham i de seneste fire år som »OL-enke«.



Se alle de mennesker, siger Jesper Bank til sønnen Rasmus. Lige bag dem Steen Secher.



Grethe Rostbøll blev lidt af et kulturshok for Jesper Bank, da kulturministeren omfavnede ham under mellem-landingen i Kastrup.



Ved ankomsten til Fredericia dirigerede de tre guldvindere en kort stund byens tambourkorps, der var mødt frem sammen med en tusindtallig skare.

Tillykke Steen. Der var knus fra både Birgitte og mor, Inge Secher i går i Billund.

