

# Hadede idræt som barn

Som barn hadede Steen Petersen idræt, som voksen blev han idrætslærer og den 1. januar i år gik den 37-årige lærer fra Brørup ved Skanderborg for alvor ind i idrættens verden som fuld-tidsansat konsulent i Horsens og Omegns Gymnastik- og Ungdomsforening (HGU) - den første af slag-sen i foreningens historie.

Den nye HGU-konsulent er født i Hillerød, men var kun 10 år, da familien flyttede til Århus.

I folkeskolens første fire klasser var idræt mit værste fag. Jeg var bange, hadede det som pesten og pjækkede, hvis jeg kunne komme af sted med det, indrømmer Steen Petersen.

Først i 1963, da han kom til Risskov og fik en lærer, der kunne forstå, at ikke alle var lige begejstrede for faget, fik han modet tilbage, og i løbet af de næste fem år blev kimen lagt til hans ønske om selv at blive idrætslærer og være den, der kunne skabe trygge rammer for alle.

I løbet af de fem år fandt Steen Petersen også ud af, at han ikke bare kunne klare sig, men også klare sig godt. Han begyndte i Skovbakken og fik en række år med gode idrætsoplevelser. Så gode, at han selv betegner denne periode som fantastisk.

Som senior var han med til at vinde adskillige danske holdmesterskaber, og som ung idrætsleder indenfor Århus Amts Gymnastikforening var han med til at skabe nogle hyggelige børneatletikstævner rundt om på de mindre lokaliteter.

Senere blev lederjobbet fulgt op gennem undervisning på juniorkurser i Fuglsø.

Idrætslæreren, der startede med at hade sport, har siden gymnasetiden i Risskov nået både at være elev



Steen Petersen.

## DAGENS PORTRÆT

på idræts højskolen i Århus, at arbejde som instruktør indenfor DDGU i atletik, at arbejde som timelærer på Jysk Børnehaveseminarium, at læse til lærer ved Århus Seminarium og læse grundfag i et år ved Norges Idræts højskole, der er en del af Oslo Universitet.

Opholdet i Norge måtte Steen Petersen klare for egne midler, og da der blev lavvande i kassen, måtte han tilbage til Danmark for at tjene nogle penge.

Et vikariat i en nystartet førsteklasse på Nordgårdskolen i Brabrand ved Århus og mødet med lærerkollegaen Vibeke fik ham dog til at opgive planerne om at fortsætte studierne i Norge.

Steen Petersen valgte at fortsætte på Nordgårdskolen, hvor han nu har været i 12 år kun afbrudt af et års arbejde i 1989 på Brøruphus Ungdomsskole.

Han blev gift med Vibeke, sammen har de drengene Mikkel og Martin på seks og otte år, og hele familien bor på Brørupvej ved Skanderborg. Mens Vibeke Petersen

er en dygtig kajakroer, er Steen Petersen i dag ivrig tennisspiller, og i vintersæsonen går hele familien til svømning sammen.

Den travle lærer har også fået tid til at tage en merkonomprøve i virksomhedsorganisation og til at klare jobbet som lærerrådsformand på Nordgårdskolen - en post, han blev valgt til i 1988. I 1989 blev han desuden valgt som hovedformand for Hylke Ungdoms- og Gymnastikforening. Her er han kendt som en god forhandler og en dygtig leder af den lidt »bløde« slags, der hellere forhandler to gange og går lidt på kompromis end at slå i bordet eller træde nogen over tæerne. En taktik, som ifølge andre i foreningen giver ham forbløffende gode resultater den ene gang efter den anden.

Steen Petersen er også kendt for at være en mand med sine egne meninger - og for at stå fast på dem - indtil andre har kunnet præstere argumenter og kendsgerninger, som var gode nok til at overbevise ham om noget andet.

Selv synes Steen Petersen, at han bor i et meget aktivt lokalområde, hvor han udover formandsposten i den lokale idrætsforening også har fået plads i forretningsudvalget for det nystartede landsbyråd.

Det nye job som konsulent for HGU betyder et faveitil til den kendte udfordring med de mange fremmedsprogede elever, der sætter et markant præg på hverdagen i Nordgårdskolen, men samtidig en velkommen mulighed for nye udfordringer indenfor det idrættsliv, som Steen Petersen ikke alene lærte at overvinde sin frygt for, men oven i købet kom til at sætte endog meget stor pris på.

(-ann)