



Den ny kirke på Sønderbro, som ventes indviet i november 1971

Et kunstværk hvis lige ikke findes

Den ny kirke på Sønderbro enestående blandt bestående kirker, sagde formanden for byggekomitéen i går ved rejsegildet

Tre kransede rejseledere går over den nye kirke på Sønderbro. Med nogen forsinkelse kunne der holdes rejsegilde - kirken var under tag. Byggeriet indledtes i januar 1969, og kirken ventes indviet i november 1971.

Det er et smukt og utraditionelt kirkebyggeri. I kirkeskibet, der kan rumme omkring 300 mennesker, er hvælvinger og søjler formet således, at de hvide flader danner en art hulspejle, der vil give kirkerummet et blødt, indirekte lys.

Fra skibet fører tre skydedøre, der tilsammen danner en hel væg af

Her skal der være konfirmandundervisning og mødevirksomhed. I kirkebygningen bliver der ligeledes våbenhus og kontor.

Det 30 meter høje hvide klokketårn blev færdigt tidligere på året.

Formanden for byggekomitéen, skoleinspektør Johannes Nielsen, tak-

kede ved rejsegildet alle medarbejdere for et stort og værdifuldt arbejde, og han udtrykte håb om, at resten af byggeriet vil komme til at foregå i en *lige* så god atmosfære som hidtil.

Skoleinspektør Johannes Nielsen sagde videre:

I flere år har vi i byggeudvalget med spænding fulgt udviklingen af dette projekt fra de første skitser til det endelige resultat. Vi har fulgt, hvordan kunstneren vågnede i arkitekt Niepoort, således at han blev mere og mere sikker og urokkelig i sine planer, indtil det fuldstændige detailprojekt lå på bordet.

Kun en gang har jeg set arkitekten vakle: dengang, der blev ytret tvivl, om der i Horsens var håndværkere, der kunne udføre disse tegninger i jern og beton. Bisse tegninger kunne jeg ikke læse. Men i dag kan jeg se, at her er ikke blot skabt en bygning med en speciel funktion,

men et kunstværk, hvis lige ikke findes blandt bestående kirker.

Fra det smukke tårn udenfor til rummet vi står i nu, siger denne bygning til mennesker: „Sursum corda“, „Hjernerne opad“, og den danner derved den bedst mulige ramme om evangeliets forkyndelse om håb og nadver.

Lone.