

AF 19/12-91

# Platons hoved på plads igen

**HORSENS - Bronze-skulpturen af Platon, der står i gården foran Horsens Statsskole, har fået det hoved tilbage igen, som han brugte til at udtænke nye teorier med nede i Grækenland for et par tusinde år siden. Det sad i morges på sin van-te plads.**

Skulpturen mistede sit hovede som følge af hærværk i begyndelsen af måneden, og den gang håbede skolens rektor, Lars Børneboe, at det ville dukke op inden jul. Det ønske gik altså i opfyldelse, og dermed slap skolens statue altså for at dele skæbne med den lille havfrue, som aldrig fik sit rigtige hovede igen.

Lars Børneboe siger rent ud, at det formentlig er elever fra hans egne 3. g klasser, der

står bag. Den mistanke skyldes, at gerningsmanden har klistret en seddel på skulpturen med teksten:

- Tak for lån af hovedet. Jeg havde brug for et godt et. Hilsen julemanden. P.S.: Cape Diem.

Det sidste er latin og betyder grib dagen, og det er et udtryk, som stammer fra en filmen »De Døde Poeters Klub«, som de nuværende 3. g'ere så på skolen for et par år siden.

- Det vigtigste er, at hovedet nu er tilbage igen. Derfor ønsker vi ikke at forfølge synderen. Vi har andet at tænke på, siger Lars Børneboe.

- Det hele har været en grov spøg, som ligger lige på kanten. Men hovedet har ikke taget skade, og det vil ikke koste alverden at få det sat på igen. Derfor vil vi opfordre politiet til at glemme sagen, siger Lars Børneboe. (jala)



Hærværket på Horsens Statsskole fik en lykkelig afslutning. Skolens Platon-skulptur har fået sit hovede tilbage. (Foto: Povl Klavsen)