



• Tandlæge Ole Ralfkiær på altanen i sin klinik med rådhuset og Holger Sørensen's Plads i baggrunden.

Slås for Rådhusstorvet

Tandlæge og læge protesterer mod nyt navn

Tekst: Erik Glyngfeldt
Foto: Lene Sørensen

HORSENS - Horsens Byråd vedtog den 13. maj 1997, at Rådhusstorvet ændrer navn til Holger Sørensen's Plads.

- De nuværende numre vil fortsat være gældende.

Ændringen træder i kraft fra 31. maj 1997.

Denne korte meddelelse fik nogle af de erhvervsdrivende på Rådhusstorvet den 22. maj fra Horsens kommune. Godt en uge efter det var besluttet, og godt en uge før det trådte i

kraft. Men ikke alle erhvervsdrivende fik brevet. Og beboerne på Rådhusstorvet hørte intet.

Tandlæge Ole Ralfkiær og læge Finn Petersen, Rådhusstorvet 9, fik først senere brevet ad omveje.

- Den måde at informere på oplever vi som ringeagt for, hvad de direkte berørte mener og ønsker. Er det rimeligt kun at udsende brev til en del af de erhvervsdrivende, men ikke til beboerne, en uge efter beslutningen er taget? Et brev, der blot er et diktat, spørger de to.

Skal de selv svare, bliver det et rungende nej. Derfor har de taget initiativ til at spørge alle med adresse på Rådhusstorvet om, hvordan de opfatter kommunens handling. Den 2. juni sendte de breve til samtlige beboere, private erhvervsdrivende og offentlige kontorer for at få et billede af holdningen til navneændringen.

Et godt navn

Håbet er at samle massiv støtte til en protest mod det nye navn og få politikerne til omdøbe pladsen igen, så Rådhusstorvet igen kommer til at hedde Rådhusstorvet.

Tandlægen og lægen mener nemlig ikke, at navneændringen er i sam-

klang med borgernes opfattelse af almindelig og logisk tankegang, endelige planlægning.

- Navnet Rådhusstorvet er både godt, veletableret og selvforklarende. Samtaler med vore patienter viser, at ingen af dem synes, at det er en god ide. På samme måde har kontakter til nabovirksomheder entydigt vist, at navneændringen ikke falder i deres smag, fortæller de.

Har fået ros

De sendte 38 breve ud. Allerede i går havde de fået 15 svar. Alle var enige i, at det er en dårlig ide. De fleste er med på at kæmpe for at få Rådhusstorvet tilbage, mens et par stykker tror løbet er kørt.

Det gælder bl.a. politiker Troels Jørgensen, der skriver, at han på forhånd havde sagt til politikerne, at en navneændring var uhensigtsmæssig.

- Vi har fået meget ros for initiativet, og vi er glade for, at folk har samme mening som os, siger Ole Ralfkiær.

Kultur-Holger-Plads-Dage

HORSENS - Hvor ligger Rådhusstorvet? Det er vel torvet ved Rådhuset.

- Det torv, hvor man holder kulturtorvedage, men denne folkekære tradition skal måske omdøbes til Kultur-Holger-Plads-Dage?

Sådan spørger Jørgen Ørnsholt, næstformand i foreningen Bedre Bymiljø Horsens. Han er indædt modstander af, at Rådhusstorvet har fået navneforandring til Holger Sørensen's Plads.

- Den pludselige navneændring er helt meningsløs og grænsende til krænkelse af de borgere, der arbejder positivt for byens image, siger han.

Derfor har Jørgen Ørnsholt også sendt et åbent brev til byrådet i Horsens.

»Det havde været på sin plads, at navnespørgsmålet var inddraget i den offentlige debat om kommuneplanlægning i stedet for at annoncere navneændringen som en banal hovsasag«, skriver Jørgen Ørnsholt i brevet.

Han forstætter med at skrive, at sagen kun kan give næring til en genoplivning af diskussionen om placeringen af Rådhuset.

»Et navn har noget at gøre med identitet, og derfor er beslutningen om navneændring en alvorlig sag. Har der mon i snævre kredse været ført seriøse drøftelser om navnespørgsmålet, og

var hele bgyrådet mødt op ved højtideligheden/omdåbsfesten lørdag den 31. maj?», spørger Jørgen Ørnsholt.

Han spørger også, om en borgmester, der pludselig omdøber byens og befolkningens Rådhusstorv, kan blive taget alvorligt, når han henvender sig til centrale myndigheder for at spørge om årsagen til, at Horsens nu og da falder ud på officielle landkort.

»Horsens er naturligvis en provinsby, men vi er mange borgere i byen, som ikke havde regnet med, at vores by i den grad er provensiel. Vi ønsker, at der skal stå respekt om vores by, og vi glæder os hver gang byen er at se på landkortet«, skriver han.

Han tilføjer, at byens torve og pladser er knudepunkter i gadenettet, og de tegner byens ansigt som karakterfuldt byrum.

»Borgmesteren har erklæret sig som tilhænger af, at interessen for forbedringer, af kvaliteten i bymiljøet oprettholdes, men den interesse kan ikke undgå at blive svækket, når byrådet vedtager unødvendige og identitetsforvirrende navneændringer«, mener Ørnsholt.

Han slutter sit brev med at spørge, dels om økonimiudvalget har givet en bevilling til omkostningerne ved navneændringen, og dels hvorfor man ikke valgte at lade spørgsmålet være et tema til det forestående valg, så borgerne kunne være hørt. (eg)