

# Livet er jo dejligt

*Det mener advokat og storsire i Odd Fellow Ordenen, Preben O. Rasmussen*

Tekst: Paul Nielsen  
Foto: Lars Juul

Fred hviler over land og by. Ej verden larmer mer'. Det kan tænkes, at det er en af de melodier, advokat og storsire i Odd Fellow Logen, Preben O. Rasmussen, spiller, når han dagligt griber sin tværflojte - i øvrigt uden at tænke på at blive en ny John Galway.

Og inspirationen ligger lige uden for døren til hans hus Solsvinget 10. Grunden er formentlig skabt af Vorherre en dag, hvor han var i særlig godt humør, måske henad vejen hjulpet lidt af nogle enkelte mennesker. Den går helt ned til Nørrestrands smulte vande, rummer en skønsom beplantning og en lille stump skov, hvis gyldne efterårsfarver solen kan få til at funkke. Og så fuglelivet: Gærdesmutter, bogfinker, fasaner og mange andre foruden naturligvis også en flok af fuglelivets gadedrenge, gråspurve.

## Fylder år

Når man besøger Preben O Rasmussen, skal han nok sørge for at placere gæsten ved det store vindue, hvorigenem man kan se og opleve dete dejlige stykke natur. Og når Horsens Folkeblad har besøgt ham, hænger det sammen med, at dette glade og veloplagte menneske, i morgen fylder 70 år og kalder til åbent hus i logebygningen i Borgergade kl. 11-15.

Preben O. Rasmussen er fyfbo. Hans far var handelskoleforstander i Svendborg, og mens Preben O. gik i gymnasiet, var det hans fars idé, at drengen skulle være ingeniør. Måske ikke så underligt, for samme forstander var en formidabel regnelærer. Men efter to år i gymnasiet, fandt det unge menneske ud af, at han langt hellere ville være jurist.

Forelagt dette, erklærede faderen: »Det bliver i hvert fald ikke for mine penge«. Han havde nemlig lige læst en annonce i »Berlingske Tiden« med følgende ordlyd: »Cand. jur. med egen cykel søger plads som bud!« Preben O. holdt på sit, og så sagde faderen, at hvis sønnen kunne opnå mg i gennemsnit ved eksamen, ville han overveje at finansiere studiet i hvert fald 1. del.

## Sparede penge

1. del tager normalt to år, men Preben O. klarede det på hvorefter han havde en forhåbning om, at faderen så ville støtte ham økonomisk i det Fortsatte studium. Da han kom hjem efter sin eksamen og fortalte faderen om resultatet, lød svaret: »Det var dejligt, min søn, der sparede du mig for mange penge«.

- Der stod jeg så, men jeg var



*Preben O. Rasmussen spiller dagligt på sin tværflojte.*

så heldig i den videre læseperiode at få et job i Brandforsikringen for Landbygninger, det, der i dag hedder Alm. Brand, fortæller Preben O. Rasmussen. Lønnen var 750 kr. om måneden.

Da jeg tog min eksamen i 1947, anmodede jeg selskabet, som jeg var blevet fast ansat i, om to års orlov. Jeg ville prøve, hvordan det var at fungere som advokat og fik job i et firma i Vejle til 450 kr. om måneden - bagud. Da de to år var gået, fik jeg bevilget endnu en orlov, og da jeg kom igen for at få yderligere to år, blev det til et nej.

Jeg fik ansættelse hos en advokat i Fredericia, og jeg blev selvstændig i 1953, da jeg overtog sagfører Green Andersens firma. Jeg solgte mit firma 1. april i år til Sundhustets advokater, og her er jeg i dag medarbejder.

Green Andersens forretning var i øvrigt en blandet landhandel med skrivning af testamenter og skøder og desuden nogle retssager. I 1952 var jeg blevet landsretssagfører efter de obligatoriske tre prøvesager, og jeg blev benificeret i bl. a. straffesager i midten af 60'erne. Undervejs er det også blevet til nogle bestyrelsesposter.

- *De har ofte virket som forsvarsadvokat. Hvad er det, der trækker her?*

- Det er egentlig ikke ret mange sager, der siger én noget. F. eks. er tilståelsessager ikke særlig morsomme. Men jeg er meget interesseret i sager, hvor der kan være tvivl om beviserne og strafudmålingen. Jeg husker en sag, hvor en kredslæge var beskyldt for at sprøjte narkomaner helt urimeligt. Kredslægen fik en bøde på 2500 kr. og blev frakendt retten til at praktisere.

Selvfølgelig blev den afgørelse appelleret, og ved landsretten blev lægen frifundet. Anklageren havde i byretten bl. a. støttet sig til en lægeerklæring, der gik på, at min klient havde overtrådt lægeloven. Ved landsretten benyttede man en kredslæge, der var betydeligt mere moderat. Jeg procederede på, at man ikke skulle tage hensyn til retslægerådets stilling. Det gav landsretten mig medhold i, og så kom frifindelsen.

bl. a. været otte gange i New York og i år i Nashville.

Her blev jeg i øvrigt udnævnt til special deputy sovereign grand master, og det betyder stedfortræder i den europæiske jurisdiktion. De europæiske er fra 1. april gået sammen i en federation, som har en bestyrelse, hvis formand jeg er.

## Ikke så lukket

Fra den position er jeg med i bestræbelserne på at få fjernet enhver form for hemmelighedskræmmeri. I øvrigt er der slet ikke den lukkethed i logearbejdet, som en del af pressen ofte beskæftiger sig med. Det drejer sig udelukkende om det rituelle opdragende arbejde. Vi gør meget for at skabe publicity om vort samarbejde, som for mig betyder en stor og givtig vennekreds og gør noget ved en rent menneskeligt.

- *Der tales så meget om, at egoismen i samfundet er taget til, og der stilles spørgsmålstegn ved, hvor det menneskelige er blevet af?*

- Inden for Odd Fellow har vi et motto, der hedder VKS, og bogstaverne står for ven-skab, kærlighed og sandhed. Desværre er det nok rigtigt, at materialismen i samfundet er sat i højsædet. Indenfor logen har vi et påbud om ikke at tale politik og det sekteriske, men det tør nok siges, at religionen spiller en stor rolle i den ufred, der er i verden.

Hos os skal vi tro på et højeste væsen som verdens skaber, og ud fra det samler man sig erfaring og viden med hensyn til, hvilke samfundsegen-skaber, der skal være gældende for ikke at knuse hinanden.

## Medmenneskelighed

Når egoismen er så fremherskende, tror jeg, det skyldes en ændret tankegang. Men når man ser tilbage i historien, har det vel ikke ændret sig ret meget. Det er nok et spørgsmål, om den nuværende humanisme bundet så dybt. Det medmenneskelige er desværre på retur. Livet er blevet for indviklet. Nogle siger, at volden er blevet værre end tidligere. Er den nu det? Jeg tror, at medierne har en stor skyld i, at der er sat fokus på volden.

De film, der vises, skal åbenbart helst rumme volds-scener. Der er nok en sammenhæng i dette med, at ældre mennesker er bange for at gå ud i byen om aftenen. Hvis der ikke blev skrevet så meget om det, var det nok ikke så slemt. I øvrigt mener jeg ikke, at volden i Horsens er værre end andre steder. At narkomiljøet spiller ind i situationen, skal nævnes her.

- *Hvordan synes De, livet har behandlet Dem?*  
- Rimeligt godt. Jeg har haft en enkelt sygdomsperiode.



*Advokaten fotograferet i det dejlige stykke natur*

*ned mod Nørrestrand, hvor han bor.*