

Jeg husker fra skoletiden, når det var sæson for at plukke æbler og pærer, fik vi lov i frikvartererne til at hjælpe lærer Schroll med dette.

Min far - Christian Rau - havde Torsted bageri. Bageriet lå der hvor Torsted Auto nu ligger, nemlig på hjørnet af Vejlevej og Ørnstrupvej. Bageriet blev nedrevet i 1956 til fordel for en udvidelse af hovedvejen.

Jeg husker tydeligt, når der skulle køres brød ud under krigen til forretningerne i Horsens. Dette foregik dagligt med hestevogn, og for mig var det allertiders, at få lov til at være med brødkusken rundt. Derimod når brødet skulle køres ud til gårdene og husmandsstederne, som lå langt fra bageriet, benyttede vi vores varevogn, som kørte på generatortræ. Om vinteren når sneen lå højt, spændte vi hesten for kanen, men det havde også sin charme.

Om aftenen hjalp jeg min far med at stemple brødrationsringsmærkerne, som man dengang skulle aflevere, for at få sin brødration.

Vi mærkede forholdsvis lidt til tyskerne, men da min ældste bror en nat arbejdede alene i bageriet, stod der pludselig to tyskere foran ham og holdt ham op med pistoler. De ville have gratis brød, hvorfor han naturligvis ikke så

**Villaer - Landbrug
Erhverv -
grunde
så ...**



Det er os der er til for Dem ...

anden udvej end at give dem det.

Noget andet jeg erindrer var, at tyskerne gravede skyttegravshuller ude på markerne, og vi børn morede os med at lege i dem.

På befrielsesdagen var der en jubel og fest uden ende. For at markere friheden ringede kirkeklokken på Torsted kirke. Jeg fik lov af den daværende graver til at ringe med klokken noget af tiden.

Tyskerne efterlod sig våben og patroner, som vi drenge fandt ude på markerne, men vi fik ikke lov til at beholde dem. Alt blev afhentet af frihedskæmperne.

Julen var for mig en spændende tid. Der blev slagtet gris. Kød og flæsk blev saltet ned i store kar. Dengang var køleskab og fryser ukendte ting. I køkkenet blev der lavet mad på et stort sort jernkomfur, hvor min mor også kogte klejner og bagte mange forskellige julesmåkager.

Jeg glædede mig til sammen med min mor og far og søskende at vælge juletræ, det skulle nemlig være et højt træ. Mor pyntede træet, men vi fik først lov til at se det juleaften. Traditionen tro bestod julemiddagen først af risengrød og dernæst af gås, som blev stegt i den store bageovn.

Nytårsaften samledes alle drenge i Torsted for at lave nytårsløjer. Skytset var abbelater og hundepropper.

Vi havde også nogle korkpropper, som vi gned op og ned ad folks vinduer. Vi kunne også finde på mere drastiske ting, f.eks. at hejse naboens havelåge op i flagstangen. Selv om midlerne og tiden var en anden, havde vi det bestemt ikke kedeligt - tværtimod.

Ejner Rau.

Alle former for el-installation

**Speciale:
INDUSTRI
AUTOMATIK
ENERGI**

TORSTED EL

**Aut. El-installatør
GERT POULSEN
Symfoni Alle 10
8700 Horsens**

TLF. 05 64 74 66