

*Hvordan oplevede du, - hvilke forestillinger gjorde du dig omkring hans arrestation og deportation - ????*

Noget, som gjorde et stærkt indtryk på mig og som stadig står utrolig tydeligt for mig, var den dag, da far blev hentet af tyskerne. Om formiddagen den 13. januar 1944 stod mor og jeg i køkkenet og skrællede kartofler, da bankede det på bagdøren og ind trådte 2 cottoncoat-klædte mænd, den ene dansker og den anden tysker og spurgte efter far. - Mor måtte så fortælle, at han var på arbejde på teglværket og dér fandt de ham. - Far blev ført til et fængsel i Aarhus og senere overført til Horserødlejren i Nordsjælland.

I maj måned 1944 blev far ført til Vestre Fængsel i København og dødsdømt.

Arrestationen var et chok for mig, da jeg vidste, at min far ikke var nogen forbryder.

Min søster på 9 år og jeg, var med mor i Vestre Fængsel for at sige farvel til far og den oplevelse glemmer jeg aldrig. - Vi fik fem minutter sammen og med en vagt imellem os.

Far blev senere benådet og idømt livsvarigt tugthus.

*Var der venner, familie - eller anden omgangskreds, som delte skæbnefællesskab med din familie? Og mødtes man, for at hjælpe hinanden og tale åbent ud om det man egentlig ikke vidste var (tugthus/KZ lejr) ?*

Ni medlemmer fra den modstandsgruppe far var i blev "stukket" og anholdt. - Een af disse var min farbror og resten var kammerater fra den lille by, vi boede i. Sammenholdet blandt gruppens koner og familier var helt utroligt. - Alle var hjælpsomme over for hinanden og støttede hinanden på bedste måde.

Dette kammeratskab har forøvrigt holdt lige siden krigen. Der er desværre kun een mand af gruppen tilbage samt min mor.

*Hørte I nogensinde noget livstegn fra din far under fangenskab?*

*Hvorledes påvirkede uvisheden jer - ?*

Ja, mor skrev mange breve til far og hørte også nogle gange

fra ham. - Brevene blev censurerede, så det var begrænset, hvad man kunne skrive. Ikke alle breve kom til bestemmelsesstedet.

Mor sendte også pakker bl.a. med uldent undertøj, men de nåede aldrig til far. Uvisheden var hård for hele familien, men jeg syntes, at min mor prøvede på at være tapper, når vi børn var til stede, selvom vi alle inderst inde frygtede det værste kunne ske og især efter at een af kammeraterne, som far delte celle med, pludselig en nat blev henrettet.



KZ lejrene var omgivet af elektriske hegn

*Hvorledes oplevede du - og din far gensynet, da han kom hjem - ?*

Far kom fra Neungamme til Møgelkær-lejren ved Horsens med Folke Bernadottes hvide busser. - Derefter blev han evakueret til Sverige for at rekreere og først den 8. maj kom