

Brev fra Horsens til Tshombe kort før hans bortførelse...

Havde bedt sin kone, der skulle være kommet til Horsens i næste måned, om at give missionær frk. Marie Jensen hans adresse, fordi han gerne ville høre fra sin gamle jordemor

* „Moise har aldrig arbejdet for sig selv, men for sit land og sit folk"



Frk. Marie Jensen: — Moise har ikke myrdet Lumumba.

* I næste måned skulle den congolesiske politiker Moise Tshombes kone være kommet til Horsens for i nogen tid at tage ophold hos den 88-aarige missionær, frk. Marie Jensen, Marius Holstsgade. Formaalet med besøget skulle bl. a. være at fejre fru Tshombes nieces 20 aars fødselsdag. Niecen, Kristine, der udanner sig til sygeplejerske paa sygehuset i Maribo, var meget glad for at faa denne chance til at mødes med noget af sin familie. Om besøget gennemføres nu, hvor Moise Tshombe kæmper for sit liv ved retten, ved frk. Marie Jensen ikke.

— Jeg havde skrevet til fru Tshombe, der bor i Belgien, og inviteret hende, fortæller frk. Jensen. Hun skrev tilbage, at hun gerne ville komme, men først skulle hun have besked fra sin mand, om han ville betale rejsen. For faa uger siden kom svaret: den økonomiske side at sagen var i orden. Samtidig vedlagde hun Moises adresse, fordi han havde bedt om, at jeg ville skrive til ham. Det har jeg gjort, og jeg vil tro, han naede at faa brevet, inden han blev bortført.

* „Min bøn er aldrig hørt op"

— Da Moises far, Joseph Kapenda Tshombe døde i 1950, modtog De et brev fra Moise.

— Ja, jeg har jo kendt hele Tshombes familie og var som jordemoder med til at bringe Moise og en af hans brødre til verden. I sit brev meddelte Moise mig om faderens død, og han sluttede med at skrive: „Bed for mig, du ved, jeg er den ældste, og paa mig hviler hele ansvaret for den ganske familie. Din tjener Moise Kapenda Tshombe".

Bitsch-Larsen om en nyudnævnt congolesisk biskop, der siger: „Tshombe er vort eneste haab, og det er den eneste, som kan samle Congo. Han er ikke betaget af sin egen magt, søger ikke personlige fordele, men er virkelig interesseret i hele Congos velstand. Dem, der taler imod Tshombe, taler imod Congo. Det kan ikke være vore venner, og de vil ikke vort bedste. Kommunisterne har ingen fremtid i Congo, dem har vi haft nok af".

* **Lederne maa finde**

sammen

— Jeg selv, fortsætter frk. Jensen, er helt overbevist om, at Tshombe aldrig har arbejdet for sig selv, men for sit land og sit folk. Jeg maa ogsaa ryste paa hovedet af paastanden om, at han skulle være smidt ud af sin fars forretning. Tværtimod randede der et usædvanlig godt forhold i den familie. Moise beskyldes for at have dræbt Lumumba. Jeg ved, at han aldrig har gjort sig skyldig i noget saadan, og jeg har mine tanker om, hvad der ligger bag denne voldsomme beskyldning. Og hvem var Lumumba? En mand, der blev skyld i mange menneskers død. Hvor mange, ved kun Gud. Nu hedder det, at man vil henrette Moise, hvis han udleveres til regeringen i Congo. —Jeg tror ikke, det vil ske. Tror man virkelig paa, at Moises død vil hjælpe Congo? Den eneste redning for landet er, at lederne finder sammen og rækker hinanden haanden i det fælles ønske at skabe fred. Mord skaber mord, krig skaber krig, had skaber had. Men Gud, Han vil skabe fred. Disse tanker har jeg gang paa gang fremhævet i mine breve til mine venner Congo, som jeg fører en livlig korrespondance med.



Fru Moise Tshombe

— kommer hun til Horsens? Prøver i Belgien at faa støtte til at hindre fuldbyrdelsen af dødsdom.

af konge, og som jeg kender overordentligt godt.

— Og Deres ønske for Tshombe og Congo, frk. Jensen?

— At der snart maa blive virkelig fred i landet, slutter den 88-aarige missionær. Hendes erindringsbog „— bring dem til mig", som udkom sidste aar og er et vægtigt værk, er i øjeblikket ved at blive oversat til engelsk med henblik paa udgivelse i Amerika. De første fem oversatte kapitler har været til gennemlæsning hos frk. Marie Jensen. P. N.

* **Et ønske: Fred i Congo**

Moise Tshombe som hele hans familie er kristen, og han har gjort et godt arbejde for kirken. Det har ogsaa gennemsyret breve, jeg har faaet fra ham, hans far, hans brødre og hans kone. Jeg ved, at mange har maattet lide og har været udsat for meget, fordi de har Tshombe-navnet. Det gælder ogsaa hans broder David, som har rang

Sidste nat stod jeg op af min seng for at skrive et brev til Moises kone, for at fortælle hende, at jeg ikke har glemt hende i den situation, hun nu befinder sig i. Jeg fortalte hende, at Moise dengang skrev om, at jeg skulle bede for ham, og at min bøn for ham aldrig er hørt op.

— En avisartikel i gaar meddelte, at Joseph Tshombe i sin tid havde smidt Moise ud af forretningen, og at Moise i politik har skabt den ene blodige situation efter den anden?

* „Et vidnesbyrd"

— I min bog citerer jeg en artikel fra „Information" skrevet af overlæge Bitsch-Larsen under overskriften „Tshombe er Congos bedste chance". Heri skriver han, at den danske presse gennem flere aar har opdigtet saa mange misgerninger og fortolket hans politik saadan, at de justifierer den maade, som FN har mishandlet ham og Katanga paa". Og videre: „Han har ført sin politik i Katanga eminent dygtigt, været besværet af de indtrængende politiske myndigheder, som ville regere hans land uden dog at gøre et ærligt forsøg paa at finde en løsning, som congoleserne kunne acceptere".

I en anden artikel fortæller