



Karen Thurøe Hansen er en fin fortæller - bl.a. af erindringer fra sine mange år i byråd og folketing.

# Et langt liv i politik

**Tidligere MF'er,  
Karen Thurøe  
Hansen, runder  
de 80 år**

Tekst: Paul Nielsen  
Foto: Morten Marboe

**HORSENS - Horsens  
Byråd 1962-74. Folke-  
tinget 1970-87. Konsta-  
tering af nogle tørre  
tal.**

Men når man så nævner mennesket bag dem, Karen Thurøe Hansen, er det som at dykke ned i et begivenhedsrigt liv, spækket med vigtige arbejdsopgaver og så mange indholdsrigge oplevelser, at man ikke skulle tro det muligt for et enkelt menneske at kapore.

Men Karen Thurøe, der den 16. januar runder de 80 år, kunne, og hun er fortsat sprællevende - hvad vi fik et godt indtryk af under en lang samtale i hendes og gemalen, Peter Thurøe Hansens smagfulde og meget personligt prægede hjem i Stjernholmsgade 1 forleden. De var for kort tid siden vendt hjem fra en syv uger lang jordomrejse.

## Blev opfordret

Hvordan kom så interessen for det politiske arbejde, som så mange år kom til at præge hendes hverdag?

- Jo, siger Karen Thurøe, det kom gennem min mand, der var stærkt optaget af...

i vælgerforeningen sad jeg pænt og lyttede og vovede også engang imellem at stå op og sige noget.

- Så skete det det, at jeg i 1961 blev opfordret til at stille op til byrådet. Det var jeg ikke alt for begejstret for. Men efter nogen overvejelse sagde jeg ja og kom til at opleve nogle interessante år. Gennem arbejdet kom jeg tættere på borgerne og lærte om både de gode og de mindre gode sider af det sociale liv i Horsens. Jeg blev gennem mit arbejde i det sociale udvalg og børneværnet værge for nogle familier og kom ud for ting, der chokerede mig.

## Et skulderklap

- Vi lærte at dygtiggøre os gennem kurser og konferencer, og så en dag ringede den konservative »partiejer« Poul Sørensen og opfordrede mig til at stille op til Folketinget. I første omgang sagde jeg nej, men så indvilgede jeg ud fra den betragtning, at jeg aldrig kunne vælges i Horsens-kredsen. I 1970 kom jeg alligevel ind, om-end kun som suppleant, og da jeg den 21. september 1971 blev stemt regulært ind, var jeg glad. Jeg følte de som et skulderklap.

- I 70'erne havde Kolding-kredsen ikke eget folketingsmedlem, så jeg passede også den kreds. Det var stridige tider, ler Karen Thurøe.

- Min debuttale i Folketinget - og jeg nærmede mig landets fornemste talerstol med hjertet oppe i halsen - havde som emne

det er skik efter en debuttale - overdænget med 2-, 5- og 10-ører af mine kolleger.

- Det var på den tid, hvor Hilmar Baunsgaard var statsminister. Da han så mig gå på talerstolen, udbrød han: »Jamen, nu taler Busser« (mit kælenavn). Bagefter inviterede han mig i Snapstinget til en kop kaffe, og det var uhørt af en ikke-partifælle. Pludselig stod Venstremanden Jens Peter Jensen ved bordet. Baunsgaard præsenterede og sagde, at jeg var hans tidligere chefs kone. (Baunsgaard havde været HOKI-købmand).

- Hvordan forløb så arbejdet for Folketinget?

- Det hjalp mig kolossalt, at jeg havde siddet i Horsens Byråd, hvor jeg var vant til udvalgmøder. Jeg havde den glæde at blive valgt til næstformand i den konservative gruppe - i øvrigt som den første kvinde. Der sad jeg i seks år. Det var meget positivt. Jeg følte en forpligtelse til at være i salen til hvert møde og lytte, så jeg kunne give information videre til gruppen. Populært hed jeg Mor Karen, fordi jeg var god til at trøste og opmuntre.

## I tilsynsråd

- En oplevelse var det også at blive medlem af Det kgl. Teaters tilsynsråd. Det gav mig et godt udbytte, men der var også nødder at knække, for teateret er en arbejdsplads med mange forskellige fagforeninger, der er svære at koordinere. At jeg kom med i den

rejser, da næsten alle demokratiske lande var med her. At færdes på tværs af grænserne er altid godt.

- Jeg husker bl.a. et møde i Geneve, hvor jeg opdagede, at ud af 700 delegerede var kun 42 kvinder. Selv om jeg ikke er nogen rødstrømpe, fandt jeg det for dårligt. Jeg lavede et frokostmøde for kvinderne, hvor vi diskutererede tingene. Vores generalsekretær kom til kaffen, og det resulterede i, at vi fik lov til at holde et særligt kvindeforum med tolkebistand. Det var et stort skridt på vej til at blive hørt.

## Det store sus

- Fire gange nåede jeg at blive delegeret til FN. Det var møder med store forventninger, hvor vi kunne lytte til statschefer om verdens problemer. Jeg fik kontakt med parlamentarikere fra mange lande, og det var lærerigt. Man mærkede faktisk det store sus, men det var også mange og lange arbejdsdage. Den internationale atmosfære er noget helt specielt. Arbejdet har betydet, at jeg har været meget hjemmefra, men min mand har vist stor tålmodighed.

- Er politikerne bedre end deres rygter?

- Det synes jeg. Det generer mig, når nogle siger, at Folketinget er en børnehaven. Det er det ikke, tværtimod er det hårdt arbejde, og der arbejdes virkelig seriøst. Da jeg startede, var der fem partier. Senere er der

den, hvor der før var et fællesskab, hvor vi kunne snakke sammen om alt.

- Heldigvis har jeg opdaget mange positive ting under mit arbejde. Gert Petersen fra SF havde jeg næppe talt med i nogle år. Så mødtes vi til et Natomøde i Belgien, hvor vi havde hinanden til bords. Så opdagede jeg pludselig mennesket bag politikeren, og det var en positiv oplevelse.

## Schlüters evne

- Tror De på en borgerlig regering?

- Man kan kun håbe det, men jeg tror nok, at Socialdemokratiet og dets støtter vil have regeringsmagten endnu en periode eller to. De konservative havde en klar kandidat i Hans Engell, men så skete der jo noget. Jeg tror, at Per Stig Møller er en af de bedste hjerner, vi har, men han mangler den folkelighed, som hans far, Poul Møller, var i besiddelse af. Den mest oplagte kandidat er nok Uffe Ellemann, men efter min mening mangler han evnen til at lytte til andre. Han har et temperament, der gør, at han kan virke diktatorisk. Schlüter

ejede evnen til at glatte ud.

Karen Thurøe nyder sin pensionisttilværelse, som i øvrigt er meget aktiv med flere forskellige gøremål, og hun har sit hjem og sin mand at passe.

På fødselsdagen den 16. januar er der åbent hus i hjemmet kl. 11-13. Gæsterne kan være sikre på at blive mødt med de