

Tid til det tredje liv

Rektor Kaj Nielsen, Horsens tekniske Skole, på pension for at få tid bl.a. til at tegne

Tekst: Chr. Rimestad
Foto: Lene Sørensen

En mand i sin bedste alder. Fylder 62 år om nogle uger, men ser yngre ud. Vital, sprælsk, med liv i øjnene.

Og færdig som rektor på Horsens tekniske Skole.

For sådan har Kaj Nielsen selv valgt det.

- Der skal også være tid til det tredje liv, giver han som begrundelse for at sige farvel til rektor-jobbet.

Officielt fratræder han 1. august, hvor teknisk skoles hidtidige prorektor Svend Trøst tager over. Men der er ferie m.v., som skal afvikles, så afskeds-receptionen er allerede på fredag.

Når receptionen slutter kl. 16.00, starter Kaj Nielsen bilen og kører til Randers, hvor han og hustruen Bitten Krogh har købt en andelsbolig. Bag sig lægger han Horsens og den skole, han nu i 17 år har været leder af.

De to første liv

Det tredje liv...?

Kaj Niensens første liv var barne- og ungdomsårene, som var præget af en meget syg mor - hun led af knogle-tuberkulose - og et spejderliv, der på sin vis var første led i en leder-uddannelse.

Det andet liv har været arbejdslivet. En tømrer-uddannelse, efterfulgt af en uddannelse til bygnings-konstruktor. Soldat og officer af reserven. Bagefter videre-uddannelse til ingeniør. Så forskellige jobs i det private erhvervs-liv. Fra 1964 lærer på Randers Tekniske Skole. I 1976 hentet til Horsens som forstander for en teknisk skole, der dengang havde 400 studerende og 70 ansatte.

I dag er der 1800 elever og 300 ansatte. Og Horsens tekniske Skole er kendt landet over som ualmindelig dynamisk. Ikke mindst de mange kontakter til udlandet og den internationalisering af skolen, der har stået på de sidste fem-seks år, giver omtale.

Skolens internationale holdning er også baggrunden for, at Kaj Nielsen ikke længe kaldes forstander, men rektor. For udlændinge forstår ikke, hvad en forstander er. Rektor-titlen derimod er kendt på tværs af alle grænser.

Naturlig afslutning

Det tredje liv...

Det er de - forhåbentlig - mange år, som ligger forud.

Kaj Nielsen og Bitten Krogh - de to har delt bord og seng i 38 år - har omhyggeligt synkroniseret deres afgang fra arbejdsmarkedet. Bitten Krogh har været medejer af Yogahuset i Emil Møllers Gade, men har nu solgt sin andel til kompagnonen Simone Heil. Så også hun er fri af kalenderens tyranni.



Kaj Nielsen med en af sine tegninger, lavet under en ferie på Bornholm for et par år siden. At tegne er et af de gøremål, som står Øverst på listen over det, de kommende pensionist-år skal bruges til.

Og tal ikke til Kaj Nielsen om, at det skulle være trist at forlade Horsens tekniske Skole.

- Nej, trist er det ikke. Jeg vil hellere sige, at det er et kapitel, som nu får en naturlig afslutning. Selvfølgelig bliver det et brud i ens tilværelse. Men jeg vil ikke ende som ringvrag. Jeg vil ikke blive så længe, at der ikke er noget liv bagefter. Nu er der tid til at prøve en anderledes tilværelse.

Masser af inspiration

Det tredje liv.

Kaj Nielsen sætter stikordene op: Golf, tegning, slægtsforskning, kigge på kirker, rejse, lære at bruge en pc'er.

Altsammen noget, som er blevet skubbet til side af rektor-jobbets mange gøremål.

Den nu snart fhv. leder får en tone af begejstring i stemmen, når han snakker om at tegne. Om studieture og ferier i udlandet, hvor der har været så meget ro, at sindet har kunnet indstille sig på at tegne. Om at blive grebet af tuschpennens bevægelser over papiret. Om de dage, hvor man er næsten ked af det, fordi man ikke har nået at få en tegning færdig.

- Der er masser af glæde og inspiration at hente i tegneriet. Man bliver grebet af det.

Og den følelse har jeg manglet i dagligdagen. Skyggerne

I stedet er det blevet til det næsten modsatte: En oplevelse af, at tegne-færdighederne gradvist forsvinder i de perioder, hvor der ikke er stunder til at holde dem ved lige.

- Nu får jeg tid til at arbejde mere koncentreret. Jeg vil f. eks. gerne forsøge mig med at forenkle motiverne. Som de fleste begynderer nørkler jeg for længe med motiverne. Modsat nogle af de rigtigt dygtige kunstnere, som med blot nogle få streger kan fange et landskab ind.

Der bliver også tid til at fordybe sig i en anden af kunstens sider: At man begynder at se med andre øjne på det, man oplever.

- I det daglige tænker man jo ikke så meget over sådan noget som skygger. Men med en tuschpen i hånden bliver det noget helt andet. Specielt sydpå, hvor solen dominerer. Der er det i høj grad skyggenes mørke og lyse flader, som danner motivet.

Ovsted kirke

Gennem årene med tegning som hobby er Kaj Niensens øjne blevet trænet til at se motiver. Hele tiden dukker de op. Den seneste tids køreture

mellem Randers og Horsens har gjort ham helt optaget af Ovsted kirke, der ligger Mos op ad motorvejen, højt placeret i landskabet, ikke langt fra Ejer Bavnehøj. Det kribler i fingrene efter at tegne den kirke.

- Det er på samme måde, når man står og kigger ud over tagene på en sydlandsk by. Så får jeg lyst til at prøve at indfange de mønstre, tagene danner. Og når det så lykkes at komme i gang med at tegne, oplever jeg denne optagethed, der er helt euforisk. Det glæder jeg mig til.

Endnu bedre bliver det hele af, at hustruen Bitten deler interessen for det kunstneriske. Hun er det sidste tog den samme kommet i gang med at male akvareller.

- Og hun er meget bedre til det med farverne, end jeg er, konstaterer Kaj Nielsen uden mindste spor af misundelse i stemmen.

Underligt fænomen

Jo, det er håndfaste ting, der står på fremtidens kalender. Meget mere håndfaste end det fænomen, der hedder at lede.

- På sin vis er mit job som rektor en underlig foreteelse. Jeg sidder på mit kontor og modtager en jævn strøm rapporter om det, som foregår på

skolen. Og en gang imellem læner man sig tilbage og spørger sig selv: Er der egentlig brug for dig?

- På den led misunder jeg mureren, som ved fyraften kan gå ned fra sit stillads og betragte de 1300 facade-sten, han har muret op i løbet af dagen. For hvad har jeg egentlig lavet som rektor? Jo, jeg har ledet Horsens tekniske Skole, men hvad er det?

- Med at tegne er det anderledes. Jeg får et produkt, som jeg kan vise frem og sige: Det har jeg lavet i dag.

- Selvfølgelig vil der komme nogle nedture, hvor man bander beslutningen om at holde tidligt langt væk. Men lige nu bekymrer det mig ikke.

Og så fortæller Kaj Nielsen historien om nogle gode venner - et ægtepar, som for et par år siden tog den samme beslutning om springet fra et travlt erhvervs-liv til det tredje liv.

- Han var den type, hvor alle sagde, at han bestemt ikke kunne finde sig tilpas med ikke at skulle på arbejde. Men det er gået helt anderledes. De to er ikke i tvivl i dag: Det er det bedste, de har gjort.

Horsens tekniske Skole tager afsked med Kaj Nielsen med en reception på fredag kl. 12.00-16.00. Det foregår i kantinen i skolens afdeling på Vejlevej.