

## Jenny Kammersgaard skænker sine minder til Horsens' idrætsmuseum

Tekst: Tommy Poulsen  
Foto: Peer Pedersen, Polfoto

**S**crapbøger. Pokaler. Skeer. Præmier. Gaver. Det bugner af minder om Jenny Kammersgaards store bedrifter som levende havfrue i hendes hyggelige hjem på Højbjergvej i Herlev, hvor hun har boet siden 1977.

Udsigten fra altanen og de pragtfulde blomster overalt i lejligheden vidner om, at Jenny Kammersgaard har andre interesser end svømning.

»Havfruen« er i dag en glad og gæstfri dame på 76. Bedstemor til Rikke på 23 år, der bor kun et stenkast derfra - ligesom Jennys datter Ruth.

Rikke er aktiv sportspige, men foretrækker orienteringsløb.

Jennys mand, Arne Markussen, døde for seks år siden. Han var konkurrencesvømmer og vandpolospiller, og alle hans flotte pokaler og andre minder blev skænket til sportsmuseet i København.

De bad også om Jennys klenodier, men den gæve Horsens-pige sagde nej.

- Jeg har lovet Albert Rasmussen, at han må få det hele, når idrætsmuseet i Horsens åbner, og jeg håber, jeg får mulighed for at komme med til åbningen, siger Jenny Kammersgaard.

Jenny flyttede fra Horsens, da hun var 18 år, men hun tænker ofte på sin barndomsby. Det er sjældent, hun kommer på besøg. Hendes bror Gjerrild tog 29 timer og 27 minutter.

Når man studerer forsiderne fra aviserne i 30'erne, var det en begivenhed, som kun tåler sammenligning med Prins Joachims nye eventyr med sin Alex fra Hong Kong i omtale.

Hitler sendte to gange et telegram til Jenny med lykønskning, første gang den 9. august 1937. Hun mødte ham dog aldrig personligt.

- Politik har aldrig interesseret mig, så jeg nøjedes med at være glad for, at han tænkte på mig. Det var før krigen, og dengang vidste vi ikke, hvad der ville ske, fortæller hun.

Dagbladet Politiken viste særlig interesse for Jennys svømmetur og gik ind som sponsor - og det be-

tød blot, at der kom endnu mere gang i de fantastiske svømmeture, som først sluttede den 7. september 1959, da Jenny Kammersgaard svømmede fra Læsø til Frederikshavn. Turen på 35 kilometer varede godt 15 timer.

### Kanalen

To gange svømmede hun over den engelske kanal fra Calais til Dover, første gang den 22. august 1950, anden gang den 30. juli 1951.

Det engelske dagblad Daily Mail arrangerede turen. 29 startede. Ni gennemførte. En egyptisk officer, Hassan Abdel Rehim, var den eneste, der var hurtigere end Jenny.

Det vakte også opsigt, da Jenny svømmede i Nilen ved juletid i 1954.

Jenny svømmede ofte mod strømmen. Det tænkte hun ikke så meget på.

- Jeg hoppede bare ud og svømmede, smiler hun.

Hans døde for en måned siden, og dermed er det småt med familie og bekendte i Horsens.

Men minderne har hun lov at ha' - og dem glæder hun sig over, når hun blader tilbage i sit liv via scrapbøgerne.

### Syg som barn

Jenny Kammersgaards liv har både været et eventyr og et mirakel.

- Jeg var meget syg som barn, fortæller hun. Jeg havde lungebetændelse, men god medicin hjalp mig.

Hun var glad for at svømme og tog ofte ned på Søbadeanstalten. Herfra svømmede hun ud i fjorden.

Det var i 1935, Jenny lærte at svømme - og samme år tog hun den første af sine bemærkelsesværdige svømmeture fra Boller til Havnen.

I 1936 svømmede hun de 17 km fra Snaptun til Horsens og fra Langeland til Korsør.

Turen fra Langeland til Korsør den 7. august 1936 gjorde hende til æresmedlem af den daværende Horsens Svømme- og Gymnastikforening.

### Energi

I 1937 tog hun turen fra Samsø til Århus.

- Jeg havde en masse energi, og jeg fandt ud af, at jeg kunne svømme langt. Derfor prøvede jeg. Min første tur på Kattegat i 1937 mislykkedes. De blev nervøse i ledsagerbåden, og halvanden kilometer fra kysten blev jeg stoppet - meget mod min vilje. Men anden gang gik det fint, erindrer hun.

I 1938 svømmede Jenny de 110 km fra Gedser til Travemünde. Turen i Østersøen varede 40 timer og 30 minutter. I august 1939 gentog hun bedriften. Turen fra Sjællands Odde til

En anden specialitet var Jennys evne til at svømme i isvand.

### Det kolde gys

Hun vandt »Det kolde gys« i 1972, 73, 74 og 76 og holdt sig i isvand i 12 minutter og 45 sekunder, da hun var 58 år.

Jenny Kammersgaard arbejdede i 27 år på en systue i Rungsted. Før hun rejste til København, var hun ansat i Horsens-firmaet K. Madsen.

Hun var dog også svømmelærer i Triton i Ballerup i flere år. Uddannelsen som svømmelærer havde Jenny taget i Tyskland.

Hun har dog et problem med de moderne svømmehaller.

- Jeg har aldrig kunnet lide klorvand, siger hun.

### Før fjernsynet

Jenny Kammersgaard har haft et fantastisk liv, som mange må mis-

unde hende. Hun var en berømt, længe før fjernsynet blev et møbel i hvert eneste danske hjem, og scrapbøgerne giver svar på alt det, som efterkommerne kun husker svagt.

- Jeg har ikke noget imod at aflevere scrapbøgerne. Min datter og mit barnebarn vil ikke have dem. Vi snakker aldrig om svømning, siger Jenny Kammersgaard.

- Du kan sige til Albert Rasmussen, at han må få alt det, jeg har, når han vil have det.

Hos ungdommen er Jenny Kammersgaard mest kendt fra den store sten foran Svømmehallen på Langmarksvej - men når idrætsmuseet kommer, kan alle interesserede få lejlighed til at læse om hendes bedrifter.

Verden har aldrig oplevet en pige, der brød så mange grænser som Jenny Kammersgaard.

Hun var havets dronning i en menneskealder.



- Jeg har lovet Albert Rasmussen, at han må få alt det, han vil have, til det nye idrætsmuseum i Horsens, siger Jenny Kammersgaard.



...og Albert Rasmussen er allerede begyndt at glæde sig til at få et supplement til sin Jenny Kammersgaard samling