

## Overlærer J. M. Jakobsen død



Den kendte Horsens-Pædagog, Overlærer J. N. Jakobsen, Carolinelundsvej 21, er i Gaar afgaaet ved Døden, en Uge efter sin 58 Aars Fødselsdag. Overlærer Jakobsen var udgaaet fra Seminariet i Jelling. Han tog sin Eksamen i 1913, og siden 1917 havde han undervist ved Horsens kommunale Skolevæsen, først ved Borgerskolen i Kildegade „østre“, som Skolen den Gang kaldtes — og derefter ved den kommunale Mellem- og Realskole.

Jakobsens Undervisningsfag var Naturhistorie, Sløjd og Sang, og af dem var Sungen uden Tvivl hans største Interesse. Gang paa Gang har man haft Lejlighed til at beundre de Resultater, som Jakobsen naaede med Børnene, der under hans dygtige Direktion ikke alene lærte at synge rent og kultiveret, men ogsaa fik indpodet den Sang- og Musikglæde, der er endnu bedre. Et Eksempel herpaa var det store, frivillige Kor, som Jakobsen fik dannet og som sang efter Skoletid og som var et Eksempel for andre Sangpædagoger. Det blev naturligt, at Jakobsens Sangkor flere Gange repræsenterede Horsens i Radioen.

Men Musikken og Sungen blev ikke alene et Fag for Overlærer Jakobsen. De blev en fast og uundværlig Bestanddel af selve hans daglige Liv. Gennem 24 Aar dirigerede han Sangkoret „Ydun“ paa fremragende Vis, Overlærer Jakobsen var desuden selv en meget fin Violinspiller og Violinbygger. Hans Navn nævnes med Respekt indenfor Violinbyggernes Kredse overalt i Landet. Jakobsens tekniske Kunnen var langt ud over det almindelige. Han kælede for Instrumentet, og han formaaede at indpuste det Ekko af den Sang- og Musikglæde, der boede i hans eget Indre.

For nogle Aar siden blev Overlærer J. M. Jakobsen alvorligt *syg*, men efter nogen Tids Hospitalsophold og *Sygeleje* i sit Hjem, blev han dog saavidt restitueret, at han saa sma<sup>st</sup> kunne begynde paa sit Arbejde igen. *Sygdommen* kom dog senere til Udbrud igen, og til Slut maatte Jakobsen saa godt som ophøre med sit Skolearbejde.

Overlærer Jakobsen hørte til de Pædagoger, der nok virkede i det stille, men han formaaede at skænke sine Elever, baade yngre som ældre, de Værdier, der er værd at tage med ud i Livet.