

DØDSFALD

**Inge Raadum,
Horsens**

Inge Raadum er død, 71 år. Et menneske, som opnåede at blive noget af en institution ikke alene i Horsens, men inden for dansk turisme, er ikke mere. Et menneske, som hele sin tilværelse igennem byggede på det positive og det glade, har måttet give op over for en svær sygdom, bare halvandet år efter, at hun sagde farvel til jobbet som turistchef i Horsens.

I løbet af en tredjedel af et århundrede sled landets første kvindelige turistchef ikke færre end otte formænd op, og den umiddelbarhed, hun var i besiddelse af, satte hun ikke

en tøddel til af. Hun vedblev at være det glade, veloplagte menneske, som elskede at sætte ting i sving. Det var f. eks. hende, der stod som eksponent for indførelsen af de succesrige bondegårdsferier i Danmark, og det var også hende, som satsede så kraftigt på Jysk Kroferie.

Hele hendes indsats vakte respekt -i vide kredse. I 1957 var hun blevet bedt om for en kortere periode at passe turistkontoret i Horsens. Faktisk skulle det ikke vare mere end tre måneder, for der var ingen penge i kassen. Men en måned efter hendes tiltræden fyldte Turistforeningen 50 år. Kommunen mødte op med en gave på 35.000 kr. Det var nok til at dække underskuddet, og den gave sikrede, at Inge Raadum kunne fortsætte.



Inge Raadum tog sin opgave meget alvorligt. Det betød et enormt slid, så da hun gik af, var det slut med for hendes vedkommende at skulle tage hensyn til højsæson, messer og workshops, som havde været en del af hendes arbejde. Hun har aldrig lagt skjul på, at arbejdet var hendes et og alt, og hun var lykkelig for den store berøringsflade, det gav hende. Sprogtalentet er også kommet hende til gode. Hun har guidet adskillige hundrede gange på forskellige sprog.

Ideer manglede Inge Raadum heller aldrig. Hun var fremme i forreste række det år, hvor man erklærede Horsens for en fristad. Hun arrangerede natballer tre steder i byen og sørgede for at gøre Horsens til de hængende havers by med altankassekonkurrencer og meget andet. Et slid var det ofte for det lille, spinkle menneske, men hun sørgede for at være i god kondi, så fysikken var i orden, og hun var aldrig gladere, end når en opgave lykkedes.

Et væsentligt karaktertræk hos Inge Raadum var også hendes stædighed. Adskillige gange fik hun at vide, at en ide ikke kunne gennemføres, men alligevel klarede hun skærene. Det kunne godt gå ud over nattesøvnen, men hendes entusiasme smittede af på mange mennesker, som lærte at se op til en turistchef, der havde mange »påfund«, men også fik dem ført ud i praksis. Inge Raadum var altid villig til at lære mere. Hun sugede indtryk til sig og ejede evnen til at lytte. Og altsammen fik det indflydelse på hendes job.

Inge Raadum lagde aldrig skjul på, at turistsagen, og her ikke mindst arbejdet for Horsens, som hun elskede, morede hende. Hun var bedst tilpas, når hun havde meget at rive i. Hun var en ivrig gymnast og sad i bestyrelsen for Horsens Gymnastikforening.

Alle, der kom i berøring med Inge Raadum, blev smittet af hendes begejstring. Da hun sagde op som turistchef, kunne hun gøre det med god samvittighed. Hun burde have haft mange gode år i sit otium, men sådan skulle det desværre ikke være. (P.N.)