

Det er jo radio

*HDH-tv set aft
Bella Katrine Rein*

Horsens Discipel

sende tv døgnet rundt, er at lige meget hvilket tidspunkt man trykker på knappen, kommer der et budskab, fra HDH-tv.

Der kom et budskab, hver gang man trykkede på knappen til HDH-tv i gar, men det havde ikke meget med fjernsyn at gøre. Det var radio med billede på.

Meier Andersen havde inviteret ægteparret Anna og Poul Bede fra Aarhus i studiet. Et meget tiltalende par, der skulle fortælle om deres ægteskab og deres nye tilværelse med Gud.

På grund af tekniske vanskeligheder var det umuligt at høre, hvad parret sagde. Hvergang kameraet hvilede på parret var det på grund af en stædig summen umuligt at for noget ud af samtalen. Når billedet var på Meier,

var der ingen problemer med at høre, bortset fra at Meier glemte at vende mikrofonen mod sig selv, når han sagde noget.

Den samme summen gjorde sig gældende i en anden lænestols-passiar, som Meier forte med en dame ved navn Olga. Samtalen handlede om Grønland, og det var en interessant samtale.

De to hvide forhenværende missionærer på Grønland var enige om vanskelighederne ved at »nå et folk, der var i mørke«. Det vil sige, at grønlænderne er ikke kristne i Meiers forstand.

Meier er god til lænestolspassiaren, fordi han er rolig og nærværende næsten hele tiden. Men Meier skal vende sig af med at se på sit eget billede på tv-skærmen, som står foran ham.

Det er svært at danne sig et overblik over, hvad HDH-tv sender. Kunne tv-stationen ikke sende en oversigt over programmerne i stedet for »HDH-tv-skilte«?



Hvis HDH-tv skal fange seerne, skal tv-stationen begynde at lave fjernsyn i stedet for radio. (Foto: Lene Sorensen)