

Har skabt væsen med kvart million bøger

Inspektør for skolebiblioteket Henning Roest går på pension

Sydspanien med sine mauriske mindesmærker kan bare vente sig - det kan Tyrkiet og de steder, apostelen Paulus rejste igennem, også. Skolebiblioteksinspektør Henning Roest går på pension den 1. februar og har sat sig for at udforske de steder.

Folkebladet traf ham på kontoret på Rådhuset, selv om Henning Roest holder ferie indtil sin fratræden.

- Næh, det er ikke fordi, jeg ikke kan undvære arbejdet - men der var lige noget, der skulle gøres færdigt, siger han.

- Jeg tror egentlig heller ikke, jeg vil savne arbejdet i fremtiden. Her skal nye kræfter til. På det område tror jeg nok, jeg er brændt ud, ler Henning Roest.

Start fra nul.

Da Henning Roest i 1968 fik stillingen som skolebiblioteksinspektør i Horsens kommunes skoleforvaltning, var der ikke noget »væsen« med bøger at være inspektør for. Det blev hans ansvar at få det bygget op.

De opgaver, der lå på området, var indtil da blevet varetaget af folkebiblioteket.

Og det er et ganske imponerende »væsen« Henning Roest og de medarbejdere han fik med fra folkebiblioteket, har fået »skabt«.

I dag er der lige så mange skolebiblioteker, som der er skoler i kommunen - nemlig 13.

Sigende tal

- Ja, de unger læser jo, som blev de betalt for det, siger Henning Roest, da hans medarbejder Else Udby kommer med tørre tal om skolebibliotekerne.

Personalet består foruden Henning Roest i administrationen af en heltids- og en deltidsansat. Ude på skolerne er der i alt 26 skolebibliotekarer.

Der er tilsammen omkring en halv million udlån om året.

239.160 bind er til rådighed for børnenes fritidslæsning. Derudover kan lærerne trække på 156.000 bind i klassesæt samt 10.400 stykker af det såkaldte AV-materiale - for eksempel Videobånd.

Til en sammenligning har Horsens Bibliotek - folkebiblioteket - omkring 300.000



Når Henning Roest for alvor er gået på pension, skal han - som Columbus - ud at rejse. Men ikke til Amerika, der er masser af Europa han endnu mangler at udforske. (Foto: Martin Ravn)

bøger, mens udlånet her også ligger omkring de 500.000 om året.

Spændende opgave

- Børnenes fritidslæsning er vigtig, men skolebibliotekernes væsentligste opgave er jo, at tilgodese lærernes behov for undervisningsmaterialer, mener Henning Roest.

På spørgsmålet om, hvad der har været det mest spændende ved hans arbejde, svarer han med et underfundigt smil:

- Tja det mest spændende har været kampen for at få et tilstrækkeligt stort budget.

- Nej da. Ikke fordi jeg er en kamphane, nok er jeg lidt fræk - men en kamphane? Nej, man vidste jo aldrig på forhånd, hvor mange penge

der ville være at gøre godt med næste år.

- Især de senere år er der jo blevet sparet alle vegne, forklarer han.

Kedelig opgave

Efter svaret på, hvad det mest spændende var, melder spørgsmålet om det kedeligste sig helt naturligt.

Henning Roest læner sig langt bagover i stolen, lukker øjnene og svarer indædt:

- Møder, møder, møder. Jeg hader møder.

Atter oprejst siddende tilføjer han:

- Åh, det demokrati. Hvor har man dog tilbragt mange timer i evindelige møder, hvor der alligevel kun var to, tre stykker, der styrede det hele - mens de resterende 20 delta-

gere sad og kedede sig. Sikke et spild af tid.

Det sjove

En slags møder har Henning Roest dog altid nydt. Så meget at mødehaderen ligefrem betegner dem som pragtfulde. Møder, hvor der blev grinet lige så meget, som der blev talt.

- Det var bogudvalgsmøderne sammen med skolebibliotekarerne, hvor der bl. a. blev lavet anmeldelser af bøgerne. Der var altid mange festlige imellem, siger Henning Roest.

Han synes, at netop samarbejdet med skolebibliotekarerne har været noget af det bedste under de mange år i jobbet.

I de 24 år som skolebiblioteksinspektør, husker Hen-

ning Roest kun at have fået en eneste af den slags næser, der ikke sidder i ansigtet.

- Jo den var gruelig gal dengang.

- Når vi kasserede bøger, så sørgede jeg for, at de - der ikke fejlede noget - blev sendt ud til feriekolonier og til Sydslesvig.

- Så kunne børnene da hygge sig med dem - tage dem med på stranden f. eks. - de var jo kasseret i forvejen.

- I dag sælger stort set alle biblioteker jo de kasserede bøger for næsten ingen penge. Men dengang i 70'erne skulle de altså brændes!

Henning Roest ryster uforstående på hovedet:

- Sikke noget pjat.

Rejse

Når Henning Roest selv mener, han er »brændt ud« med hensyn til arbejdet, er der dog ingen grund til at tro, at han nu vil slappe af og gøre ingenting som pensionist.

- Først og fremmest skal jeg ud at rejse, der er så meget af Europa, jeg ikke har fået set endnu, siger Henning Roest og ser ud af vinduet med et blik, som var han allerede taget af sted med campingvognen bag Volvoen. Så er der familien.

- Jeg har fem børn, 13 børnebørn og et oldebarn, så der er noget at tage sig af.

Ingen tid

- Det værste er, at konen tror, hun nu har fået hushjælp derhjemme.

Men det kan Henning Roest ikke tro, han får tid nok til at være alt for meget.

- Der er jo Den gamle Skolestue - museet. Så er jeg blevet bedt om at være med til at få et idrættsmuseum op at stå i Horsens.

- Og jeg har tænkt mig at jeg skulle begynde at læse historie igen - i så fald på Det åbne Universitet, remser han op. Efter en lille pause tilføjer han grinende:

- Hvis jeg altså får tid. For nu skal jeg jo ud at rejse i første omgang, så kan vi komme hjem og holde sommerferien her.

Inden Henning Roest pakker campingvognen og bagagerummet, har han dog lovet at komme til sin afskedsreception på Rådhuset den 24. januar.(gs)