

# »Rådhusets gadedreng«

Henning Roest udstråler altid livsglæde. Han »kaster sig ud i alt muligt« - undtaget er edb, det vil han overhovedet ikke røre ved. Han er i det hele taget ikke gode venner med teknik.

Derimod er han altid god for en rap replik og en fræk bemærkning, når man møder ham på rådhusets gange.

På et tidspunkt under en snak med de mennesker, Henning Roest i de seneste år som skolebiblioteksinspektør har arbejdet tættest sammen med, dukker bemærkningen »Rådhusets gadedreng« op. - Det kan man godt kalde ham. Han kan sagtens tage imod af samme skuffe, som han deler ud af, er de enige om.

Sympatien for Henning Roest, der den 1. februar går på pension, skinner tydeligt igennem de spøgefulde bemærkninger om ham.

Når han betegnes som »én, der er god til at sætte andre i arbejde« er det også en ros til hans organisationstalant som daglig leder af Horsens kommunes skolebiblioteker. Det er også en ros til chefen, der viser sit personale tillid ved at give det ansvar.

Henning Roest tiltrådte stillingen som skolebiblioteksinspektør i 1968.

Året før var en ny lov blevet vedtaget. Den betød, at skolebibliotekerne fra folkebibliotekerne blev lagt ind under kommunernes skoleforvaltning.

Opbygningen og udvik-



Henning Roest.

## DAGENS PORTRÆT

lingen af de 13 skolebiblioteker, der i dag tilsammen har en halv million udlån om året, blev derfor hans ansvar.

- Jeg har altid set det som min fornemste opgave at skaffe materialer frem, så enhver lærers undervisning blev gjort mulig, siger Henning Roest om den opgave og tilføjer:

- Så håber jeg, at man finder en efterfølger, der vil føre arbejdet videre i den ånd.

Han er født i Horsens den 14. januar 1927 og har altid boet og arbejdet i Horsens.

De første fem år af skoletiden gik han på Ryesgade skole - derefter på Den kommunale Mellem- og Realskole, hvor Midtby skolen nu ligger.

Lærereksamen bestod Henning Roest i 1949 på Gedved Seminarium, og efter soldatertiden fulgte en periode med masser af cykelture til vikarjobs på kommunens skoler. I 1951 blev han fastansat som lærer på Søndermarksskolen.

Og også her må »gadedrengen« have tittet frem af og til.

En anekdote fra hans tid d& viser ham som »en kraftig ryger, der aldrig købte cigaretter selv«.

Som gårdvagt fik han således altid opsuset, når en lærer havde sendt en elev efter en pakke cigaretter. På tilbagevejen passede han så eleven op og afkrævede over halvdelen af pakken i bod for at forlade skolegården!

Henning Roest underviste i fagene dansk, orientering - og især gymnastik, med et års uddannelse på Danmarks højskole for Lægemøvelser i København som ballast.

- Jeg er idræts-idiot ud af en familie af idræts-idioter, siger han selv.

Og det har også præget hans fritid.

Han har været aktiv håndboldspiller, fodboldspiller og badmintonspiller. Nogle af de andre ting, han har »kastet sig ud i« i tidens løb, er menighedsrådsarbejde og FDF-arbejde. Han rejser ofte og gerne i både ind og udland - altid med campinvognen bag den - ikke spor gamle - Volvo årgang 1976. (gs)