



Konstantin Hansen.

Findes der en kunstens adel, maa Hans Konstantin Hansen mindst være baron. Afstamningen er der ikke noget i vejen med. Han er ud af gammel kunstnerslægt og har aner, der tæller I Dansk biografisk Leksikon. Det er maaske derfor, han kan tillade sig at være noget af en ener i en uniformeret og konformeret tid.

Hans Konstantin Hansen kalder sig musikdirektør. Det maa være af praktiske grunde og rent erhvervsmæssigt betonet. Først og

fremmest er han musiker — og en fremragende musiker paa sit foretrukne instrument, bratschen. Men ogsaa violinen haandterer han med verve, og dirigentstokken er ham heller ikke fremmed. Horsensianerne vil vide det fra talrige sommerkoncerter i byens parker gennem mange aar, og de lidt ældre kan endnu huske nogle forrygende transmissioner fra „Hollænderbyen" i København, hvor Konstantin i sin tid stod i spidsen for et stort, populært orkester. Saa var det, han giftede sig i Horsens og bosatte sig her, og gennem aarene er han blevet en inkarneret horsensianer.

Hans musikermæssige formaaen har bl. a. Horsens Byorkester høstet gavn af. Ikke alene er han en storartet musiker, han er tillige en kyndig og uundværlig regissør for orkestret — en raadgiver, hvis ord har vægt, og manden, der ved, hvorfra man skal skaffe nodematerialet. Han kan sine ting, og han kan ikke mindst sine klassikere.

Hans Konstantin Hansen er en mand, som har levet livet, og som kender menneskene. Han er ikke af den grund blevet misantrop, men han er blevet en ven at og dog samtidig en skarp kritiker af menneskene. Humor ejer han til overmaal. Det er der mange, der har misforstaaet. De tror, at Konstantin er ondskabsfuld. Han kan være sylespids, men det er nu hans form for humor og hans maade at udtrykke sig paa. I virkeligheden kan han lide menneskene, og han under dem ikke mindst at opleve den gode musik, hvis tro tjener han har været i saa mange aar.

Her i sommermaanederne er Konstantin Hansen som sædvanlig at finde i spidsen for et orkester ved et af badestederne nordpaa. — Om han kommer hjem for at fejre sin 60 aars fødselsdag i morgen lørdag, vides ikke, men helt stille vil dagen under alle omstændigheder ikke forløbe, for Konstantin Hansen er et festmenneske, og han holder af at omgive sig med festlige mennesker — samt børn. Han er en stor børneven.

Et fint menneske, en fornem musikbegavelse fylder 60 i morgen.