

Et liv med idrætsskader

Idrætsskader har været det meste af hans 77-årige liv. Ikke sådan forstået, at han selv har været ramt af dem. Men danske og især horsensianske sportsfolks skader har været en livsopgave for Horsens-lægen Frode Henriksen, der i går blev gjort til æresmedlem af Horsens forende Sportsklubber (HFS) ved klubbens 75-års jubilæum.

Frode Henriksen er født i Aalborg. Hans far var togfører, og selv om familien ikke hørte til de dårligst stillede i datidens samfund, var det alligevel en hård økonomisk belastning at lade sønnen studere.

Ønsket om at blive læge har han haft lige siden drengsårene, og hans uddannelse blev støttet af redaktør ved Aalborg Stiftstidende, Alf Schiøttz-Christensen.

Efter studentereksamen ved katedralskolen i Aalborg gik turen til Københavns Universitet, hvor Frode Henriksen fik bolig blandt de 100 udvalgte på Regensen.

I studenterårene blev der udkæmpet mange drabelige sportskampe mellem Regensen og Studentergården. Det var fortrinsvis i svømning og fodbold. Allerede her fik Frode Henriksen interesse for idrætsskader og så vigtigheden af, at idrætsfolk så hurtigt som muligt kom igang med genoptræningen.

Som færdiguddannet læge lærte Frode Henriksen »håndværket« i praksis på sygehusene i blandt andet Slagelse, Odense og Aalborg, inden han under 2. verdenskrig kom til Horsens Sygehus, kirugisk afdeling.

Her tilså han sårede engelske flyvere illegalt ude i byen efter at have taget medikamenter og udstyr med fra sygehuset. På et tidspunkt førte det til arrestation med trussel om koncentrationlejr, men tysker-



Frode Henriksen.

DAGENS PORTRÆT

ne havde intet på Frode Henriksen, der blev løsladt samme aften.

Han havde også simuleret, at han ikke kunne tale et ord tysk.

Dansk Boldspil Union var startede efter krigen med nogle kurser i idrætsskader, og Frode Henriksen blev en af - om ikke landets første egentlige idrætsslæge.

Hospitalsarbejdet blev udskiftet med en lægepraksis, som han købte af doktor Krøldrup på Nørretorv, en meget respekteret læge, der forøvrigt var tidligere smed.

Frode Henriksen har egentlig aldrig selv søgt sine mange gøremål, men er nærmest blevet tvunget ind dem af andre, der havde brug for hans engagement. Således også hans otte år i byrådet i 1950-erne for de konservative.

Byrådsarbejdet passede dog ikke helt til hans temperament. Beslutningsprocessen var for langsomme- lig for lægen, der var vant til at stille diagnosen og så snitte det »betændte«, inden det bredte sig.

Af videnskabeligt arbejde udførte han forskning med fangerne på Møgelkjær,

som han var knyttet til som fængselslæge i en menne- skealder.

I en periode var han også skolelæge for Horsens kom- mune.

Ind i mellem de mange gøremål var der også tid til at arbejde i HfS, som hele tiden har stået hans idræts- hjerte nær.

Det førte til bekendtskabet med hans nuværende hustru, Annelise Hansen, der var håndboldmålmand i klubben og på landsholdet i 1964. I en periode var Frode Henriksen tilknyttet lands- holdet som læge, hvilket gav mange rejser.

Fra 1968 til 1974 var han formand for HfS. Det var i den rige periode, hvor til- skuerne strømmede ind i tusindtal. En af Frode Hen- riksens mest markante handlinger var strukturæn- dringen, der gav de enkelte afdelinger i klubben selv- stændig status med egen bestyrelse og økonomi.

For otte år siden ophørte han med lægepraksis, men fortsatte dog endnu nogle år som idrætsslæge, indtil det arbejde blev overtaget af byens nuværende idrætsslæ- ge Gert Mandrup.

Ligeledes fortsatte han endnu nogle år på Møgel- kjær, indtil helbredet satte en begrænsning på hans ak- tive virke.

I dag går tiden med at læse og skrive i villaen i Hus- odde tæt ved Horsens fjord.

Han er næsten færdig med sine erindringer, og fængslet Møgelkjærs histo- rie venter kun på at blive udgivet.

Hans ønske for idrætten i Horsens er ved jubilæums- dagen, at klubben HfS kun- ne samle de bedste spillere i området på tværs af al klub-egoisme.

Pensionisttilværelsen er ikke lige Frode Henriksens kop te. Han føler in-aktivi- teten og mener, at mange pensionister lyver, når de siger, at de har det godt. (JR)