

Fhv. højskoleforstander Frode Aagaard død



Frode Aagaard,
fotograferet til sin 70 aars fødsels-
dag i fjor

Ganske uventet kom skærtorsdag meddelelsen om, at fhv. højskoleforstander Frode Aagaard var død i sit hjem i Sølundsgade Horsens. Han havde netop for faa dage siden fejret sin 71 aars fødselsdag. Frode Aagaard havde ikke været alvorligt *syg*. Han havde nok haft lidt vrøvl med benene i form af aarebetændelse, men hjertet var tilsyneladende stadig sundt, og helbredet som helhed udmærket. Han kunne stadig gaa sine lange ture i kvarteret ved Horsens fjord og havde bevaret sin rankhed op I aarene.

Med Frode Aagaard er en af højskolebevægelsens kendte personligheder gaaet bort, og tillige en af

de kyndigste i Danmarks politiske historie, især tiden efter dannelsen af det forenede Venstre.

Frode Aagaard var gaardmands- søn fra Sahl ved Hammel, og lige fra drengaaarene stod hans hu til bogen. Han ville have været cand. mag., men i stedet blev det gennem højskolen, han fik sin omfattende viden. Han havde ogsaa tænkt paa at blive politiker, og paa et tidspunkt var der bud efter ham fra dagspressen, men efter tre vintre paa Askov og et højskolelærer-kursus blev han lærer ved Vinding Høj-skole, hvor han var i seks aar til 1923. Derefter var han i 10 aar forstander for Bornholms Højskole og drev ved siden af en omfattende virksomhed som foredragsholder og skribent. I 1934 købte han Vestbirk Højskole, som han drev til 1948, idet han dog fortsat i nogle aar var knyttet til skolen som lærer. For nogle aar siden købte han villaen i Sølundsgade i Horsens, hvortil han flyttede sammen med sin hustru. Han fortsatte med sin udstrakte foredragsvirksomhed og skrev tillige en række bøger, kronikker og artikler. Han naaede i sit liv at holde omkring 4000 foredrag. Han har skrevet bøger om Kr, Berg, Klaus Berntsen og C. Christensen, bøger om Venstres historie og om de politiske ungdomsforeninger samt i hundredvis af kronikker og artikler.

Det var dog ikke det eneste. Frode Aagaard blev i 1941 indvalgt i FDB's repræsentantskab, og i 1946 kom han ind i bestyrelsen, hvor han fra 1957-65 var næstformand. Han blev formand for FDB's oplysningsraad og kom I bestyrelsen for Det danske Forlag, Ogsaa i ledelsen af en række andre andelsforetagender fik han sæde i aarenes løb. Utvivlsomt var det dog foredrags- og skribentvirksomheden, der optog ham mest. Han var uhyre flittig og kunne efter om aftenen at være vendt hjem fra et foredrag sætte sig ved sit skrivebord og skrive en kronik til aflevering næste morgen. Klokkerne kunne godt blive 3 nat, det rørte ham ikke. Han kunne langt op i aarene glæde sig ved et jernhelbred. I de senere aar skrev han bl.a. en bog om de Bergske Blades historie. Han arbejdede lige til det sidste, støttet af sit store arkiv i villaens kælder.

Horsens Folkeblad har i Frode Aagaard mistet en skattet medarbejder. I mange aar skrev han politisk-historiske kronikker til bladet — det maa efterhaanden være blevet til flere hundrede — og vi vil nu stærkt savne hans medarbejderskab.

Frode Aagaard overlever af sin hustru af andet ægteskab samt en datter og en søn, der er overlæge i Viborg.