

## Forstadssognet, der fik tre stor- skoler.

af skoleinspektør Elisabeth Karlsen.

"På søndag skal vi på udflugt!" - Der var engang, da de ord kunne vække stor glæde og forventning hos en lille Horsens-pige, også selv om udflugten "bare" gjaldt et besøg hos onkel Møller, der havde en kolonihave i Dagnæs. Så vidt jeg kan genkalde det i min erindring, må det have været i det nuværende Fjordpark-område. I hvert tilfælde var det en lang tur med taxa ud ad Spedalsø, forbi lossepladsen, op ad Bjerrevej og helt ud på landet ad Bollervej. I min første barndomserindringer er Dagnæs absolut ikke en forstad til Horsens, men et sted rigtig ude på landet. Senere rykkede det noget nærmere, da man under krigen fik til opgave at cykle ud til Dagnæs til ægpakkeriet, der lå, hvor nu plasticfabrikken er, for at hente "udløbere" og "klinkeæg" til bagning. Omtrent på samme tid kommer også Tyrsted, Uth og Sejet med ind i mit verdensbillede. Alle vore udflugter foregik pr. cykel, og disse områder var passende mål for en søndag eftermiddagsudflugt ud i det skønne Horsens-land.

Da jeg i efteråret 1957 søgte og fik stilling ved Dagnæs skole, som den dengang hed, var der da også mange, som forundret spurgte: "Hvorfor vil du da på landet?" Dagnæs skole var en landsbyordnet 7-klasset skole med 1 førstelærer, 3 lærere og 2 lærerinder. Men allerede da kunne vi begynde at skimte den udvikling, der skulle komme, - og så gik det pludseligt stærkt. Opgangstiderne "de gyldne 60-ere" ændrede meget hurtigt på et landskabsbillede, der havde været nogenlunde statisk gennem årtier eller mere. Drømmen om eget hus var ikke længere blot en

Alt i dekorationer, kranse og juleblomster.

*Christiansen's Blomsterforretning*

v/ Birgit Juhl Nielsen

Stevédorevej 20, Bækkelund . 8700 Horsens . Telf. 05-62 30 43

fjern og uopnåelig drøm, men lå pludselig inden for rammerne af det opnåelige for mange mennesker, og område efter område af agerjord blev udstykket til parceller også i Tyrsted-Uth sogn. Først åd Horsens sig ind på Dagnæs. Hus ved hus skød op i Bækkelund og nedre Dagnæs som et synligt bevis på, at Horsens som så mange andre større byer havde fået "vokseværk". Naturligvis betød det, at skolens elevtal voksede i takt med nybyggeriet i distriktet. Snart blev skolen købstadsordnet, så vi ikke længere skulle sende de elever, der ønskede mere end 7 års skolegang, til Horsens, men selv kunne føre dem videre til realeksamnen og statskontrollerede prøver efter 9. og 10. klasse. Samtidig skete der en jævn og stadig nedgang i elevtallet i kommunens 3 landsbyskoler, Tyrsted, Sejet og Uth skoler, så sognerådet fandt det rigtigst trods nogen modstand lidt efter lidt at nedlægge disse 3 skoler og overføre eleverne til Dagnæs skole. Det nødvendiggjorde et stadigt skolebyggeri i Dagnæs, og i mere end 10 år levede vi næsten uafbrudt side om side med håndværkerne, mens den ene fløj efter den anden blev føjet til den gamle skole, men alligevel voksede elevtallet hurtigere, end politikerne og håndværkerne kunne følge med til, for efter at Dagnæs var blevet et rent forstadskvarter, fortsatte byen sin udvikling ud mod Tyrsted og Sejet, så man måtte erkende, at Dagnæs skole ikke kunne klare at være eneste skole i området. Sognerådet havde netop afsat jord og planlagt skolebyggeri på Lundvej, men så kom kommunesammenlægningen i 1970, og Tyrsted-Uth blev indlemmet i Horsens kommune. Det betød, at planerne om skolebyggeri i området midlertidigt blev skrinlagt, selv om udstykningerne syd for Horsens ikke kunne standses, og ret snart måtte den ny storkommunes skolepolitikere til at se på mulighederne for nyt skolebyggeri i sydbyen. De forskellige undersøgelser og prognoser viste, at en ny skole burde placeres vestligere

Murermester  
KAJ OLESEN  
Primulavej 25, Tyrsted.

Tlf. 62 67 17