

# Jeg har altid blandet mig

## Lokalpolitiker og revisor Ernst Hersland fylder 75 år

*Tekst: Paul Nielsen*

*Foto: Lars Juul*

**HORSENS - På TUNET 2a ved Stensballe Strandvej bor statsautoriseret revisor Ernst Hersland.**

I et hus hvorfra der er en vidunderlig udsigt over Horsens fjord. Også på en plet, hvor der er tid til at tænke mange tanker.

Sådan som Hersland har gjort hele sit liv. Det er også her, han er hjemme på sin 75 års fødselsdag den 15. juli.

### Politikeren

Ernst Hersland har været revisor i ca. 40 år, og han er ikke mindst kendt for sit politiske arbejde, hvor han var en ofte meget varm fortaler for sine standpunkter med udgang fra Venstres synspunkter.

Han havde sæde i Horsens byråd 1962-70 og i Vejle amtsråd 1970-79. Mundlam var han ikke, når han forelagde en sag, der lå ham stærkt på sinde.

- Efter min opfattelse må ethvert menneske have interesse i at følge med i, hvordan landet styres. Så kommer interessen, når man sommetider ser, hvordan tingene bliver gjort. Selv ønskede' jeg at have en hånd med, så der kom mere fornuft frem, siger Ernst Hersland.

### Præge byen

- For mit eget vedkommende ville jeg gerne være med til at præge en udvikling i Horsens, som kunne gavne byen. Det kan i den forbindelse nævnes, at da jeg kom til Horsens, var der en meget høj skatteprocent, og byen var på det nærmeste en arbejdsløshedsø.

Der var sager, hvor der efter min mening var brug for en ekstra indsats. Vi kunne takke Skærbækværket for, at taksterne på strøm var meget dyrere i Horsens end i mange andre byer.

Det fik vi ændret på, så det blev mere attraktivt at slå sig ned i Horsens. Da værkets direktør havde jubilæum, sagde han i sin tale, at der kun havde været k byrådsmedlem, der hav

de kritiseret ham. Det var mig.

Men det var en spændende tid, også fordi der lå planer om at skaffe elektricitet via a-kraft.

### Ja til a-kraft

Det var noget, jeg gik ind for. Det gør jeg stadig, for der er noget af det reneste, der findes. Problemet har blot været at komme af med affaldet, men det er også tilfældet andre steder. Se blot på kraftvarmeværket.

Der tales meget om vindmøller. Hvis de skal kunne dække Danmarks strømforbrug, må faktisk hele landet dækkes af vindmøller.

Min væsentligste grund til at træde ind i byrådet var, at jeg kunne være med til at gøre noget for byen.

Det var direktør Orla Nielsen, der opfordrede mig til at stille op til byrådet for Venstre, så jeg kunne efterfølge ham. Det fandt jeg kunne være interessant. Og noget kom der til at ske udover det med strømprisen, fortsætter Hersland. Vi fik bygget det ny sygehus og indført fjernvarme. Begge dele var der talt om gennem mange år, uden der var sket noget.

### 4. hjul

Det er min overbevisning, at hvis vi ikke havde fået sygehuset den gang, havde vi ikke fået det, da amtet overtog sygehusvæsenet.

Det var enormt udviklet i Vejle og Kolding, og Fredericia var også med. Vi kom nærmest til som 4. hjul i en gig. Vejle amt var tvunget til at overtage Horsens Sygehus, og det var temmelig sur over prisen.

Jeg havde selv siddet i forhandlingsudvalget ved kommunalreformen. Som borgmester Ove Jensen sagde: »Vi kan ligeså godt tage Hersland med, for han blander sig alligevel«. Det havde han fuldstændig ret i, for jeg har altid blandet mig, ler Hersland.

### Gode venner

At sidde i byrådet var en interessant periode. Så kan man bagefter spørge sig selv, hvad man fik ud af det. Med den tilføjelse, at det er forbavsende lidt, byens borgere ved om, hvad der foregår i et byråd.

Jeg fik i de år mange gode venner og bekendte, også i de andre partier.

At sidde i Vejle amtsråd, var anderledes. Der havde vi jo flertal, selvom det for såvidt kan være ganske sjovt at være i opposition. Samarbejdet i amtsrådet var meget mere integreret.

Vejle amt havde vel ikke de helt store opgaver, men dog både hospitals- og vejvæsenet. Vi fik udvidet den sociale sektor betydeligt.

### Amtsrådet

Som bekendt kom sygesikringen med, men hvis jeg havde bestemt, havde vi haft sygekasserne den dag i dag.

Når man i dag taler om pamperi, kendte man ikke noget hertil i amtsrådet. Der blev ganske vist gennemført forskellige rejser, men det blev anset for nødvendigt for udviklingen. Jeg deltog nu aldrig. Jeg havde ikke tid.

At deltage i lokal politik var lærerigt. Jeg var ordfører både i byråd og amtsråd og sad begge steder i økonomiudvalg. Det gav en ikke ringe indsigt.

Oprettelsen af Vejle Amts Trafikskelskab var ikke mig. Det syntes helt uoverskueligt. Jeg mente ikke, vi havde tid til at sidde og udregne takster.

Der var nok andet at tage sig til. Det var en af årsagerne til, at jeg forlod amtsrådet i utide, men ikke mindst også, fordi jeg fandt mig selv inhabil i en række sager, hvor jeg virkede som revisor.

### Renten ned

Da kommuner og amter havde mange penge i kassen, begyndte man at udlicitere pengene mellem pengeinstitutterne.

Det gav enorme renter. Det fik jeg ændret på, så pengene blev fordelt på forskellige institutter til bestemte renter med lave satser.

Årsagen var, at man på den måde ikke belastede erhvervslivet. For når kommunale myndigheder fik de høje renter, skulle pengene jo hentes et andet sted. Derfor lykkedes det for os at holde renterne nede.

Jeg husker engang, da regnskaberne i budgettet skulle til behandling i amtsrådet.

Jeg havde læst det hele nøje igennem og opdagede, at man havde fundet frem til ved udregningerne, at alt var faldet i forhold til året før. Da sagen kom til behandling, gjorde jeg opmærksom på, at det sim

pelthen ikke kunne passe. Der var repræsentanter til stede i amtsrådssalen. De fik røde ører - det var i 70'erne - og fik samlet hele materialet sammen. Med den bemærkning, at edb-maskinerne havde programmeret forkert.

### Respekt

Jeg kan ikke sige, at jeg savner det politiske arbejde, for det tog meget tid, og

jeg drev jo også **en kræven**de forretning, hvor medarbejderne ganske vist klarede opgaverne pænt.

Da jeg trådte ud af amtsrådet, sagde amtsborgmester Erling Tiedemann i sin tale bl. a.: »Jeg tvivler på, at nogen elsker Hersland i amtsrådet, men alle har respekt for ham«. Og så forærede han mig en lille bog med Sokrates' forsvarstale og med dedikationen: »Til en stikkende hveps, som vil blive savnet«.

### Pensionist

En brat overgang til pensionistlivet blev der ikke tale om for mig. jeg fik oprettet et lille rådgivningsfirma, hvor min kone og jeg kunne arbejde sammen. Og vi fik mere tid til vores fælles interesser som golf og bridge.

Min kone har været mig en utrolig støtte gennem årene. Jeg var også med i forskellige bestyrelsesarbejde, og det gav en ny vurdering og dimension til en revisoropfattelse.

Tænk bare på den udfordring, det var at få lov til at deltage i bestyrelsesarbejdet i nystiftede selskaber som Hatting Bageri og Intergoods Bakery.

*- Og i den forløbne tid?*

- Ja, vi har alle haft brug for nu og da at skulle vurdere den økonomiske udvikling, hvor de mange skandaleramte krak vel har givet os noget at tænke på, og hvor i alt fald man som tidligere revisor nu og da måtte spekulere på, om den udvikling, der afslørede sig, virkelig kunne komme som en overraskelse, eller om »gulddrenge-syndromet« ikke burde have været afsløret tidligere f. eks. ved revisorindgreb.

Spørgsmålet er, om udviklingen er under kontrol, og hvor beløbene for overførselsindkomster er blevet astronomiske, alt sammen udsprunget af en velfærdstanke, der nu tilgodeser i en sådan grad, at det truer samfundsøkonomien.

Samtidig med at vi trods

dette må konstatere, at omsorgen for de ældre er blevet ændret betydeligt i forhold til tidligere - måske fordi ungdomsidealet dyrkes intensivt, og måske også fordi sammenholdet i familierne er blevet mindre med tiden.

### Nærdemokrati

*- Men politisk set er nærdemokratiet vel vokset støt?*

- Ja, og det glæder mig,

at den måde, vi havde i Vejle amtsråd, hvor alle deltog aktivt i forhold til stemmetal, og som betød et stort tværgående samarbejde partierne imellem, nu også har bredt sig til Horsens byråd, hvor et sådant samarbejde nu forestås af borgmester Vagn Ry.

Jeg håber, at dette samarbejde, der naturligt nok måtte begynde med en højere skatteprocent, vil medføre, at man kan få flere faciliteter til byens indvånere, og som vil gøre Horsens mere attraktiv for nye firmaer til tilflyttere.

Det må være vejen frem, idet tidligere, hvor man så på Vejles skatteprocent og længe holdt sig til den, blev meget udskudt eller ikke gennemført.

*- Alligevel er der et men?* -

Ja, der er et område, hvor jeg synes, at det ny byråd bør vurdere situationen endnu engang. Det er det trafikale område, hvor man har lukket Åboulevarden for at få en rådhusplads, der nærmest er det roligste sted i byen.

I stedet har man presset en stor del af trafikken igennem byens smalleste gader som Kattesund, Nørregade og Rædersgade. Det var en god ide med trafikken over havneområdet, men det med de smalle gader er ingen pryd for den saglige side af trafikken i Horsens, understreger Hersland.

### Et glad smil

De betragtninger, der kan læses ovenfor, er et godt udtryk for den levede måde, Ernst Hersland altid har fulgt med i den aktuelle politik. Han har været med til at præge udviklingen i en god retning.

Derfor er han højt respekteret både som politiker og som revisor. Hertil kommer så det meget væsentlige, at man altid kan møde et glad smil hos ham.

Det har betydet meget i en travl tilværelse og omgangen med mange mennesker.