

Horsens har også sin »Ole Opfinder«

Han hedder Erik Lind og fremstiller specielle ting efter opgave til virksomheder indenfor fødevarerbranchen

Interview af
Paul Nielsen

Foto: Poul Klausen

I vort land findes adskillige mennesker, som ofte i stilhed gør opfindelser, som kan få stor praktisk betydning. Horsens har også en sådan »Ole Opfinder«. Det er Erik Lind, Linds Køleservice på Bjerrevej, og han har især koncentreret sig om fødevarerbranchen. Langt den overvejende del af det, der udgår fra virksomheden, fremstilles efter opgave. Serieproduktionen kan ligge på et meget lille sted.

Den 5. februar fylder Erik Lind 60 år, i hvilken anledning der holdes reception i privatboligen Bjerrevej 142.

Søn af lokomotivfører

Erik Lind er født i Odense som søn af en lokomotivfører. Formentlig på den tid, hvor mange raske drenge enten ville være lokomotivfører, politibetjent eller Falckmand. Bare ikke Erik Lind. Han gik i Frk. Jørgensens Drengeskole, men ville gerne videre. For at komme på realskole skulle man være dygtig, og kun de fire bedste ved optagelsesprøven skulle ikke betale for at gå der.

»Ja, jeg vil ikke betale for dig, så du må blive en af de bedste«, sagde lokomotivføreren, og det blev Erik så.

Glad for matematik

- Jeg har altid været meget glad for fysik og matematik, og det ville jeg gerne udnytte, fortæller Erik Lind. Hans viden herom havde nær skabt vanskeligheder for ham.

Under en prøve på Teknisk Skole lod han et stykke papir med udregninger gå videre til kammerater, som ikke var så stive i fagene. Det blev opdaget, og Erik Lind måtte stille ved forstanderen. Rystende angst. For hvis han blev smidt ud af skolen, mistede han også sin læreplads som smede- og maskinarbejder.



Opfinderen Erik Lind - for tiden går han på data-kursus

Forstanderen kikkede hans kartotek igennem, og resultatet var, at han i stedet blev rykket op i anden klasse, så han fik sin maskinistuddannelse før tiden.

Det var ikke de store penge, han tjente som førsteårs lærling. Faktisk kun 2,48 kr. om ugen, der var på 48 timer - og det var naturligvis på egen kost og logi. Under læretiden var han lånt ud til Brdr. Grams afdeling i Odense for at være med til at lave iscrememaskiner. Det gav ham blod på tanden. Det var køleanlæg, han ville beskæftige sig med, og så flyttede han over til Brdr. Gram.

En fattig fyr

- For at blive lidt klogere kom jeg på Køleforskningsinstituttet i København. Jeg var en fattig fyr, men jeg tjente lidt ved at hjælpe med at lære andre matematik. Det var under professor

Svend Aage Andersen, og sådan gik det til, at opholdet ikke kom til at koste mig noget i de to år, jeg gik der.

Som soldat blev jeg placeret i Skrydstrup, der var fyldt med tyske flygtninge. Det var en interessant tid, og så skete det glædelige, at jeg fandt min kone under opholdet i Skrydstrup. Hun var sønderjyde. Kan man tænke sig to temperamenter som det fynske og det sønderjyske mødes, men vi har nu holdt hinanden ud i 37 år.

Selvstændig i 1965

Efter Skrydstrup kom jeg tiletfirma, derstodi forbindelse med den amerikanske Marshall-hjælp, og her samlede vi traktorer, mejetærskere osv. fra Amerika. Senere flyttede jeg til Børge Schreibers Køleservice i Horsens, hvor jeg var i ti år.

- Jeg startede selv i 1965. Vi begyndte at fremstille mejeri-, slagteri- og klima

anlæg samt ismaskiner. Det er sådan, at vi arbejder med temperaturer fra plus 200 grader til minus 120 grader. Senere kom der vaskemaskiner og transportbånd til.

- Det er sådan, at vi selv udformer det hele, når vi bliver stillet overfor en opgave, fortsætter Erik Lind. Jeg har haft den lykke, at min kone fandt sig i, at jeg gennem fire år brugte al min fritid til at læse videre for at få mere viden.

- Det, hun gjorde for mig, kan slet ikke overvurderes, og i dag står hun for bogholderiet. Jeg behøver ikke spekulere på pengesagerne. Jeg har også den lykke, at jeg har to drenge, som er med i firmaet, og som arbejder med samme entusiasme som jeg. Det har taget »knokleriet« fra mig. Jeg kan holde mig til at tegne og beregne.

- Eksporten, som er voksende, dækker ca. 15 procent af vores produktion. Vi eksporterer syv meter lange vaskemaskiner til levnedsmiddelindustrien, og maskinerne er gået til både Venezuela, USA og Tyskland.

- Vi har netop fået en betydelig underleverance til Pasilac i forbindelse med det store mejeri i Minnesota. Det drejer sig bl. a. om vaskemaskiner af en antagelig størrelse.

Først med blyanten

- Ak, jeg husker den tid, hvor jeg sad og beregnede med en blyant og en regnestok. I dag er tingene meget nemmere, hvor man kan trække en formel ud af en diskette. Men jeg synes stadig, at man kan lære mere. Jeg går endnu på kurser, i øjeblikket drejer det sig om datalære. Det føler jeg mig ikke for gammel til. Hvis man først sætter sig hen, falder man i søvn, og det er ikke lige mig.

- Vi tilbringer meget af vores fritid i sommerhuset ved Strandhuse, og min kone og jeg er begge med i Odd Fellow. Det giver mange der. Det har noget at gøre med, at man prøver at blive lidt bedre, end man er, og at man af sit overskud kan hjælpe andre - uden at reklamere for det, tilføjer Erik Lind.