

Hun gav aldrig op

»Egedals Ellen«
runder på
mandag de 70 år

Tekst: Bent Jensen
Foto: Jan Høst-Aaris

EGEBJERG - Hun er glad og tilfreds, og på mandag runder hun de 70 år, Ellen Jensen, eller »Mor Ellen«, som hun af og til kaldes. Trods modgang og besvær gav hun aldrig op.

Og hvem er så denne Ellen Jensen, der med ægte jysk stædighed, godt humør og mange andre gode egenskaber skabte sig en spændende tilværelse og inspirerede og påvirkede sine omgivelser positivt?

I Egebjerg-Hansted-området er hun kendt og respekteret af mange, og gennem årene knyttede hun også værdifulde kontakter til den store verden, Hun var kvinden, der i op mod 20 år var ejer og leder af Egedal Maskinfabrik på Egebjergvej, efter at hendes mand, fabrikant Henning Jensen, døde af en blodprop i 1970, kun 49 år.

Kastet ud i det

- Hvad skulle jeg gøre? Noget skulle jeg leve af, og det var ikke en ide for mig at sælge fabrikken, Der var ikke andet at gøre end at forsøge at køre virksomheden videre, og heldigvis fortsatte medarbejderne.

Det kom mig til gavn, at jeg havde hjulpet til på kontoret og havde kendskab til forretningsgangen, fortæller Ellen Jensen.

- En egentlig uddannelse havde jeg ikke, så jeg blev kastet ud i det. Gennem Smedemesterforeningen tilmeldte jeg mig et regnskabskursus. Det med økonomien og penge gik ganske godt.

- Derimod kneb det med fremmedsprog, som der var brug for, fordi vi havde udenlandske kunder. Jeg begyndte at gå til undervisning i tysk og engelsk på aftenskole.

- Virksomheden voksede - ikke mindst takket være gode medarbejders indsats. Staben blev efterhånden udvidet fra et par stykker til

For 60 år siden

Det var Ellen Jensens svigerfar, Holger Jensen, der for ca. 60 år siden grundlagde den senere så blomstrende Egebjerg-fabrik, der oprindeligt hed Egedal Smede- og Maskinfabrik.

Sønnen, Henning Jensen, blev udlært maskinarbejder i virksomheden og overtog den, da faderen døde i 1956.

»Mariesminde«

Ellen Jensen blev den 13. september 1923 født på Marie-minde i Hansted, som hendes forældre drev. Efter at have forladt skolen som 14-årig hjalp hun til på gården og blev senere som 17-årig ung pige i Hansted Brugsforening.

Derfra gik turen til Bygholm Parkhotel, hvor hun var elev i køkkenet hos køkkenchef Thygesen, og senere arbejdede Ellen som ung pige hos apoteker Jørgensen i Horsens.

Gik til bal

- I mine unge dage gik jeg til bal i Hansted-Egebjerg Forsamlingshus, og her traf jeg Henning, som jeg senere blev forlovet og gift med,

- Jeg har altid været musikalsk interesseret, og vi havde en fælles interesse i at spille klaver og harmonika. Henning og jeg tog ud sammen og spillede til private fester.

Gang i produktionen

Fra at være en traditionel smede- og maskinforretning, bl.a. med mange VVS-opgaver, herunder centralvarmeinstallationer, og reparation af landbrugsmaskiner blev virksomheden til Egedal Ma-

skinfabrik. En niche-produktion begyndte, og der kom for alvor gang i hjulene i begyndelsen af 1950'erne.

En af de første opgaver var fremstillingen af en furemaskine til planteskoleejer Graven i Hansted.

Efterhånden producerede fabrikken flere og flere maskiner - såmaskiner, plantemaskiner, bedrensere osv. - til planteskoler, frilandsgartnerier, skovbrug m.v., hvis medarbejdere på den måde blev lettet for meget besværligt arbejde. Og nye maskintyper blev udviklet.

En stor kundekreds

Det resulterede efterhånden i et betydeligt salg til både ind- og udland, og Egedal fik kunder over det meste af verden. Fabrikken fik forhandlere i bl.a. Canada, England, Tyskland og Frankrig og var repræsenteret på mange udstillinger.

- Mange af kunderne kom hertil, når ordrerne skulle aftales. Vi tik et godt forhold til dem, og der blev knyttet venskaber på tværs af landegrænserne, fortæller Ellen Jensen.

Godt købmandskab

- Det blev nogle travle, hårde og spændende arbejdsår i en virksomhed, hvor vi nærmest trivedes som en familie. Der blev også bygget til efterhånden, som der var råd til det.

- Jeg har altid hyldet godt købmandskab. Man skal ikke bruge flere penge, end man tjener. Tæring skal sættes efter næring - og frem for alt skal for store lån ikke optages!

- Og så skal man tænke sig godt om og kunne overskue de ting, man foretager sig. Ikke mindst er det vigtigt for en virksomhed at overholde de aftaler, der indgås med kunderne.

Solgte i 1988

I 1980 blev Egedal Maskinfabrik driftsmæssigt omdannet til et aktieselskab, mens bygningerne blev et anpartsselskab.

I 1988 solgte Ellen Jensen

virksomheden til en af sine betroede medarbejdere, Verner Laursen, samt et par andre investorer. Verner Laursen er fortsat adm. direktør for Egedal Maskinfabrik A/S, der har 25 ansatte.

Helbredet i orden

Nogle år forinden var Ellen Jensen flyttet ind i den tidligere sognefogeds ejendom på Rådvedvej 6 nær Egebjergskolen. Hun har også et sommerhus i Juelsminde.

- Når blot helbredet slår til, skal det nok gå. Jeg har trods tabet af min mand og perioder med leddegigt haft en god tilværelse, og jeg har så mange dejlige venner og bekendte, gode naboer og så naturligvis mine to døtre og deres familier.

- Min ældste datter, Grethe, er direktionssekretær i København, og Aase er børnehavepædagog og bor i Dagnæs, hvor jeg også har mine to kære børnebørn.

Dejlige minder

Ellen Jensen har mange dejlige minder. Nogle af dem kan ses på væggen og på skrivebordet.

I 1971 blev fabrikant Henning Jensen - post mortem - tilkendt guldmedalje af Dansk Planteskoleejerforening i anerkendelse af sin og sine medarbejders dygtige og utrættelige indsats ved udvikling og fremstilling af maskiner til gavn for planteskoleerhvervet.

Og i 1975 fik fabrikant Ellen Jensen af Prins Henrik overrakt Kong Frederik den. Niendes hæderspris for fortjenstfuld indsats for dansk eksport.

Synlige beviser på den energi, dygtighed og entusiasme, der var og fortsat er drivkraften bag Egedal Maskinfabrik.



Gennem årene har indsatsen på Egedal Maskinfabrik fået mange gode ord med på vejen. Et af de mere håndgribelige beviser er Kong Frederik den. Niendes hæderspris for fortjenstfuld indsats for dansk eksport, som Ellen Jensen her sidder med, og som hun fik overrakt af Prins Henrik i 1975.