



Edvard Petersen

Amatørteatrets og
ålestangernes festlige
EDVARD PETERSEN
fylder den 1. februar 70 år

Den glade Horsens -gøgler runder skarpt hjørne

Zakarias Schnabelfryd, *Horsens' Marty*, født *Edward Petersen*, *Borbergade 9, 2. sal til venstre*, fylder den 1. februar 70 år. Han håber at runde århundredskiftet - bare af nysgerrighed efter at se, hvad der sker i de næste 30 år. Der har været skrevet tit og ofte om denne vidunderlige humørspreder, hvis muntre bemærkninger fødes i nu'et. Der var engang, hvor han kørte rundt på landet som sadelmager, også kaldet „grimeskrædder“, men da hestens tidsalder var forbi, blev det sløjt for erhvervet, og en årrække var han kontrollør på rørfabrikken.

- Hvor er det dejligt at se tilbage på de '70 år, der er gået, siger Edvard Petersen, for jeg har faktisk haft en vidunderlig tilværelse. Joh, jeg har også haft sorger, store sorger, men når de er indtruffet, har jeg sagt til mig selv, at jeg jo ikke gør nogen en tjeneste med at sidde og falde hen. Derefter har jeg blandet mig i alt muligt, fået tankerne ind i andre baner, og det har hjulpet mig kolossalt.

* Humøret er bevaret

- Og helbredet?
- Joh, tak, men der var en aften i sommer, hvor jeg fik et hjerteanfald, eller hvad man nu kalder det. Da var jeg til salg for billigste dusinpris. Jeg kravlede op ad trapperne til „Lasse“ for at få ham til at tilkalde lægen. Nu er det gudskelov - 7-9-13 - overstået, og jeg har det godt igen, selvom bentøjet ikke er, hvad det har været.

- Der har været mange festlige stunder i Deres liv?

- Ja, jeg har altid haft et godt humør, og det holder endnu. Hvorfor skal mange hænge sig i bagateller, når der findes Randers reb. Og kan De forstå de mennesker, der går rundt og bagtaler hinanden. Den slags duer ikke. Hellere sige tingene lige ud. Og hvad med dette ungdomsoprør? Mon det da ikke en skønne dag ender med „de gamles oprør“. Hvad ved jeg.

* Amatørskuespiller i 60 forestillinger

- Der var noget med amatørteatret?

- Ja, det var der. Jeg er holdt op, selvom det rykker slemt i mig, når der kommer en henvendelse. Nu må jeg nøjes med at se på. Jeg elsker at se godt teater i fjernsynet. Jeg var meget betaget forleden, da jeg oplevede Erik Mørk. Jeg begyndte i amatørteatret i 1946 og har nok været med i ca. 60 forestillinger, enten som aktør eller som instruktør. Jeg har haft lampefeber, hver gang jeg skulle ind på scenen, men det var pist væk, når jeg først havde de skrå brædder under fødderne.

Man kan have nok så lille en rolle, alligevel skal man kende hele stykket. Ellers kan man jo få hvem som helst til at springe ind og sige et par replikker. Jeg har aldrig brugt at støtte mig til en sufflør. Tværtimod har jeg vendt og drejet en rolle, halset og trukket i den for at finde ind til den person, jeg skulle spille, og når jeg så stod på scenen, sagde jeg til mig selv: „Så, nu gælder det om at få smidt Edvard væk. Det er ikke ham, det drejer sig om i øjeblikket“.

* Komiske roller

Som oftest har jeg spillet komiske roller. Det passer bedst til mit lidt pjattede udseende, griner Edvard Petersen. Det er nok også derfor, jeg er faldet så godt til hos ålestangerne. Hvor har vi haft mange skægge dage her. Der er næppe den afkrog i Jylland og Fyn, hvor vi ikke har været. Jeg mødte engang Baxen og spurgte, hvordan han havde fået det navn. Joh, sagde han, jeg har været skrædder, og jeg kunne ikke sige saksen, men sagde altid baxen. Nå, var det slet ikke ham, der var skrædder? Så var det ham den lille, der fortalte mig det.

- Bowlerhatten, De benytter?

- Ork, jeg har fået mange hatte forbyttet som ålestangersanger. Jeg fik engang en bowlerhat, der gik helt ned over ørerne, men det duede ikke, for så kunne man ikke se min mimik. Næh, den jeg har endnu, mangler det halve af skyggen. Det var en dag under krigen i 1864, jeg stak hovedet for langt frem, så tog en granat det halve af skyggen med.

* Ville se pyramiderne, men -

- Hvordan skal fødselsdagen så fejres?

- På Løsning sognegård for familie og venner. Det skal være et ordentligt knald. Jeg har sparet penge sammen til det. De skulle egentlig være brugt til en rejse til Ægypten, for jeg kunne godt tænke mig at kikke lidt på pyramiderne. Men da benene ikke er for gode, har jeg opgivet den tanke, så nu fester vi pengene op i stedet. Og det skal være nu, for skulle det ske, at jeg blev 80, ville det ikke være noget for en gammel mimrende fyr som jeg at holde fest.

- Kan De få tiden til at gå?

- Ja, det kan jeg. Jeg læser en bunke. Det er blevet til hundredvis af bøger. Den tungere kost henter jeg nede på biblioteket. Knut Becker er en af mine favoritter. Han er en dejlig forfatter. Så ser jeg som sagt en del fjernsyn. Alt det ny-modens Gorilla-pjat forstår jeg ikke men der er jo en afbryderknap på TV'et. Den kan man altid dreje på, slutter den glade gøgler.

Edvard Petersen har i massevis af gode venner. Han har underholdt tusinder mennesker med sit glade humør. Han har været med til mange velgørenhedsforestillinger, og han har gjort det gerne. Han holder nemlig af mennesker ... P. N.