

er i Gaar Eftermiddags ved Femtiden afgaaet ved Døden efter et kort Sygeleje af Lungebetændelse. Endnu for faa Uger siden færdedes han forholdsvis frisk og rask. Men han skulde altsaa ikke opleve sin aarlige Glæde, Jagtturen efter Høst til sit store midtjyske Jagtrevier. Edvard Hansen blev 73 Aar gammel Han fødtes 5. Maj 1848 i Skanderborg; Fædreslægten var Bogbindere, Moderen af sønderjysk Storbondeæt. Edvard Hansen maatte følge Slægtsskikken og gaa i Bogbinderlære, skønt hans Hu stod stærkere til Søen eller til Bondedont. Efter i de unge Dage at have rejst meget paa Professionen i det sydlige Udland og arbejdet nogle Aar i Hovedstaden kom han i 1878 til Horsens. I vor By havde Edv. Hansen allerede en Del Aar i Forvejen mødt den Sag, der skulde optage ham saa stærkt, nemlig Skyttesagen. Det var i 1869, da den første skandinaviske Skyttefest holdtes i Horsens; i denne tog han Del med 31 andre Skytter fra sin Fødeby, hvor Faderen, der da var Folketingsmand for Skanderborgkredsen og Chef for Borgervæbningen, havde stiftet en Skyttekreds, som endda optraadte i Uniform. Fra nu af var han Skyttesagens Mand med Liv og Sjæl. Først i Firsene var han med at stifte en Skyttekreds i Horsens og var i nogle Aar dens Formand. I disse Aar stod han ogsaa i nært Samarbejde med Redaktør Emil Bojsen. Fra 1884 til 1916 var han Forretningsfører i Horsens og Omegns Skytteforening, og det er et mægtigt Arbejde, han i disse mange Aar har udført baade i de hjemlige Skyttekredse og med Tilrettelægnngen af og Deltagelsen i de mange store Skyttestævner. I 1903 fik han dannet det berømte Juniorhold, fra hvilket en Række af Landets bedste Mesterskytter er udgaaet. Som Anerkendelse af sit Arbejde for Skyttesagen var han deko-

reret med Fortjenstmedaillen I Sølv.

Men for Skyttesagen forsømte Edv. Hansen ikke sin Bogbinderforretning i Horsens. Kunde Dagen ikke slaa til, tog han undertiden Natten til Hjælp. Og hans Evne som Organisator kom ogsaa hans Standsfæller tilgode. Som ung Svend havde han allerede i 1873 organiseret Bogbindersvendenes Forbund i København. Og siden som Mester startede han Centralforeningen af Bogbindermestre i Provinserne og var i de første 10 Aar dens Formand.

Ogsaa udenfor sit Fag fik den virksomme Mand i Aarenes Løb mange Tillidshverv. Paa et givet Tidspunkt var han Bestyrelsesmedlem i og tildels Formand for ikke mindre end 29 Foreninger, Haandværkerforeningen, Forsvarsbroderforeningen, Svendehjemmet osv. osv. Sammen med Emil Bojsen var han Medstifter af Arbejdernes Forbrugsforening og fik Ejendommen købt til Arbejdernes Bageri. I Halvfemsene var han i en Periode Medlem af Horsens Byraad. Til sin Død var han Forligsmægler i Horsens Forligskreds og Næstkommanderende i Horsens Brandkorps; han har været Brandofficer i nogle og tredive Aet og var dekoreret med Medaillen for 25 Aars tro Tjeneste. Disse to var hans eneste offentlige Hverv i de sidste Aar, efter at han havde ladet saavel Bogbinderiet som Arbejdet for Skyttesagen gaa i Arv til sin Søn, Bogbindermester Chr. Hansen. Den afdøde efterlader Enke af andet Ægteskab.

Edv. Hansen var kendt og afholdt i By og paa Land, ikke mindst ude i Vesteregnet, hvor han var en sikker Gæst som Hønsedommer ved de aarlige Dyrskuer. Og Mindet om denne djærve og friske Friluftsnatur, denne muntre og gemytlige Mand vil blive bevaret af mange trofaste Venner i Horsenssegnen og ud over Landet.

