



Soldaterforeningens Paradesession passerer Slusen ved Bygholm Elektricitets-

Fanerne førtes til Parade, og efter Chr. IX's Honnørmarch bed Ideens Fader, Godsekspeditor *P. F.* Parup, Forsamlingen velkommen, specielt til Borgmester *J. Chr. Juliussen*, Regimentschef, Oberstløjtnant Gundelach, der er Chef for Jydske Dragonregiment i Randers, dennes Adjutant, Premierløjtnant *Krarup* — den kendte Rytter, som paa Søndag deltager i Horsens Ridestævne begge i Galla-Uniformer med de imponerende Kyradser paa, samt til Foreningerne. Han opridside i korte Træk den historiske Baggrund for Mindestenen, efter at have fortalt, hvorledes det Udvalg, der har haft med Mindestenens

Udvalgs Vegne rettede han en Tak til Foreningsmedlemmerne, til de enkelte Private, der har ydet Støtte, til Byraadet for velvillig Hjælp og til Stenhuggermester L. Laursen, der har forestaaet Inskriptionen.

Det er en særdeles Glæde og Lykke **for os**, udtalte Godsekspeditor Parup, at vi i Dag — netop paa 100 Aars Dagen for Opløsningen af det beremte Hest-Regiment, de slesvigske Kyrasserer — har faaet Lejlighed til at give dem et Minde, der vil kunne bevares for Eftertiden.

Telegram til Kongen

Tale af Formanden for

Formanden for Forsvarsbroderforeningen at 1885, Overpakmester F.

en smuk og oprigtig Tale om Kongen, **der grab** elle. I disse for vort Land og Folk saa tunge og alvorlige Tider, indledte han, gaar alles dybeste Tanker til den Mand, der kalder paa Troen i **os**: Kongen. Vi ved, at han er *syg, men* vi hører med Glæde om Bedringer i Sygdommen.

Næst at takke vor Regent for det udmærkede Førerskab igennem *disse Aar* ønsker og haaber vi, at vor Konges Sygdom snart fortager *sig*, at **han** vil blive fuldt restitueret. Og jeg vil **gerne** med Forsamlingens Tilslutning ønske, at vort Land **og Folk maa** se *lyse* Tider imøde snart og leve et frit og ubeakaaret Liv. Formanden **udbragte et** kraftigt besvaret nifol**digt Leve** for Kongen, hvorefter Forsamlingen *sang* Kongesangen.

Formanden bad aluttelig om Forsamlingens Tilladelse tit at afsende følgende Telegram til Hans Majestæt:

Hans Majestic* Kongen.

Diakonissestiftelsen, Kobenhavn.

Medlemmer af Byens to Forsvarebroderforeningen og samtlige Soldaterforeninger for Horsens og Omegn med Here Borgere forsamlede t Anledning af Afsløringen af en Mindesten for de slesvigske Kyresserer, sender Dares Majestæt vor

godt Førerskab gennem mange Aar **og Ønsket om god og snarlig Bedring.**

Paa Forsamlingens Vegne:

Frederik Sørensen,

Formand for Forsvarsbroderforeningen af 1885 for Horsens og Omegn.

Man gav hertil fuldTilslutning Der indløb *senere* fra Kongen Svartelegram:

Forsvarsbroderforeningen I Horsens. Min hjerteligste Talc.

Med Hilsen

Chr. R.

Mindestenen overdrages Byens Varetægt

Omegn efslører Stenen

Selve Afsløringshøjtideligheden blev foretaget af Formanden for Foreningen De danske Forsvarsbrødre i Horsens og Omegn, Trykkeribestyrer Carl Pedersen , der i sin Tale berørte Købstadjubilæet og Kyrasser-Regimentets Historle. I den Tid, vi i Øjeblikket gennemlever, er vi hele Landet over mindet om Byens Jubilæum gennem presse og Radio, og 1 denne Forbindelse er det, vi i Dag har rejst det slesvigske Kyrasserregiments Mindesten. Det er i Dag 100 Aarsdagen for Regimentets

Følge af Hærorrdningen ikke kunde bestaa længere. Regimentet fandt den Tid, det var i Horsens, Fred og Lykke og satte sit livl:ge og karakteristiske Præg paa Byen.

Endnu lever I Horsens Mennesker der er Efterkommere af Hestfolkene eller som kan fortælle om det stolte Regiment. Dets sidste Chef, General Jacob Flindt, der opnaaede at blive uhyre populær, døde i Maj 1842, kort Tid *for* Opløsningen. Han opnaaede 1838 at blive Byens første Regimentet satte ham et synligt Mindesmærke, hvorfor vi i god Forstand paa dette h storiske Sted rejser en Mindesten for Regimentet.

Her i "Musikskoven« gav Regimentet i forrige Aarhundrede mange Koncerter for Horsens Borgerne, og derfor falder det saa naturalist at rejse Mindet paa denne Plads. Ida Formanden udtalte sit Haab om, at Mindesmærket maa staa som et varigt Minde, overdrog han dot i Horsens Bye Varetægt.

Stenen bar følgende Inskription:

Rejst 1.-7.-1942 til Minde om det slesvigske Kyrasser-Regiment, Horsens 1724-1842.

"Hæder i vandt i fremmed Land, Fred og Lykke ved hjemlig Strande.

Vi saa gerne Horsens som Garnisonsby igen

Borgmester Juliussen takker for Mindestenen

Borgmester J. Chr. Juliussen takkede paa Byens Vegne for Stenen, og takkede Godsekspediter Parup for Gennemførelsen af hens Ide. Den har faaet en smuk Plads her i den danske Bøgeskov, hvor den vil bevare til evige Tider Mindet om denne højtidfulde Dag og om Horsens Kyrassererne. De var vel ikke

vellidte i den første Tid, de var her, men de blev dot saa meget mere senere.

Vi **sae** gerne, at **Horsens vendte tilbage et blive** en Garnisons **By Igen.** — Denne Sten fortjener mere Udsmykning end vi i Dag har kunnet give den, og jeg synes, der bør staa Faner omkring. Ved festlige Lejligheder skal Dannebrog vaje over Mindet, og gid da Pladsen her maa blive Samlingsplads som forhen.

Omgivet af saa mange Flag vil jeg gerne udbringe et Leve for vort smukke Dannebrog, det Flag, under hvilket vi Danske stadig ønsker at leve.

Kyrassererens Sønnes Søn takker

Der lever som sagt adskillige Elfterkommere af de gamle Kyrasserere, og iblandt os i Dag har vi

Sønnesøns Søn af den gamle Kyrasserer-Trompeter, et Ætling af Musiker-Slægten Bøgballe, sagde **P F.** Parup.

Litograf Georg Bøgballe, der ikke svigter de musikalske Traditioner selv, indledte med at udtale, at det paa 100 Aarsdagen for Kyrasser-Regimentets Nedlæggelse var en Ære for ham at staa ved Mindestenen som direkte Efterkommer af Kyrasserregimentets Trompeter Niels Peter Bøgballe. Gid det maa staa som et varigt Minde om de i sin Tid saa berømte Rytterifolk. *Ære* i deres Minde, udtalte Bøgballe, og bragte sluttelig en Tak paa samtlige Slægtninges Vegne.

Jydske Dragonregiments Chef nedlægger Blomster

Som Repræsentant for Krigsministeriet talte derefter Chefen for Jyske Dragonregiment, Oberstløjtnant Gundelach h, Randers.

Dragonregiments historiske mere Tilknytning til Kyrasserer-Regimentet i Horsens. Jeg vil gerne udtale, at det selvsagt er os Soldater en stor Glæde, at Horsens har rejat et saadant Minde, og jeg forstaaer, at Horsens vilde være glad ved at være Garnisonsby. Byen er i den Henseende egnet dertil.

I Taknemlighed mod Forsvarsbrødrenes Soldater og i Minde om dette Rytteri-Regiment vil jeg herved paa Krigsministeriets Vegne som Chef for jyske Dragonregiment nedlægge disse *Blomster*.

Oberstløjtnanten placerede ved Stenen en Buket rode og hvide Nelliker, hvortll var bundet Baand med Inskriptionen Jyske Dragonregiment. Godsekspeditor Parup tog til Slut Ordet for at takke Forsamlingen for Deltagelse i Højtideligheden, hvorefter Der er et yndigt Land(paa stemningsfuld og passende Maade matte Punktum for Afsløringen af Mindestenen for »De Haassens Hsejstfolk«.