

# Da »De Haassens Hæjstfolk« Ilk deres evige Minde

Ved en smuk og stilfuld Højtidelighed afsløredes i Aftes Mindestenen for Det slesvigske Kyrasser-Regiment

2-300 Medlemmer at Horsens Soldaterforeninger marcherede i Procession til „Musikskoven“

ET SLESVIGSKE KYRASSER-REGIMENT fik sig i Gaar — paa 100 Aars Dagen for Hestfolkenes Opløsning i Horsens By — ved en smuk og værdig Højtidelighed et varigt Minde om „De Haassens Hæjstfolk“'s gløvedige Garnisonstid i Horsens fra 1724 til 1842. Byens Soldaterforeninger gik i Procession gennem Gaderne til Musikkorpsets Toner ud i Bygholm Skov, nærmere betegnet den Del af Skoven, som bærer det klingende Navn „Musikskoven“, og hvor en Mindesten for det sagnrige Rytterregiment afsløret.

## Soldaterforeningernes Marchtur gennem Byen

„Det var et godt Tempo. men vi holdt det“, sagde en gammel Befalingsmand

For helt at blive i Stilen og for at Højtideligheden skulde have saa megen Tilknytning til Sagens Kerne som muligt, samledes March-Deltagerne i „Kasernegaarden“ paa Søndergade. Som bekendt købtes denne Bygning i 1806 til at huse Kyrassererne Horsens, og hvad var mere naturligt end at samles der, hvor Rytteriregimentet dengang havde sit Hovedkvarter.

Sidst paa Eftermiddagen gik Musikdirektør Alfred Madsens Harmoniorkester Tonen an og marcherede i Spidsen for Soldaterforeningerne med de 2-300 Medlemmer ud paa Søndergade, ledsaget af Politibetjente og en lang Række interesserede.

Der var allerede nogen Tid for Marchen skulde finde Sted, adskillige, som havde placeret sig langs Søndergade for at opleve det festlige Syn, da den lange Procession med de mange Foreningsfaner taktfast og ihærdigt marcherede gennem Gaden.

Fra Søndergade drejede Soldaterforeningernes „Regiment“ am ad Graven mod Smedegade. At Horsens-Garden paa samme Tidspunkt var paa

sin daglige Tur gennem Byen, havde man vist ikke forudset, for de to Musikkorps spillede om Kap, og det var ikke godt at vide, hvilket var gaaet af med Sejren, om ikke Garden var fortsat ad Rædersgade. Maaske var det ikke saa helt let for de tidligere — men afvænnede Soldater at holde den Takt, deres Musikkorps lagde for med, men efterhaanden som de gik, faldt de ind med de vante Skridt.

De gamle Krigeres Banner — deres høje Samlingsmærke blev fort med i Processionen med ligefrem Andagt, skønt det for enkelte af Fanebærerne jo nok var en lidt lang Tur i den kraftige Alle ni holdt de imidlertid deres Fane højt og gik med ranke Skikkelser afsted, til Maalet var naaet. De ni Faner

Forsvarsbroderforeningen for Horsens og Omegn af 1885, De danske Forsvarsbrødre i Horsens og Omegn, Fæstningsartilleristerne, Pionerforeningen, 12. Bataillons Soldaterforening, Feltartilleriforeningen, Garderforeningen, 1. Regiments Soldaterforening og Marineforeningens Horsens-Afdeling.

Turen fortsatte over Nørretorv forbi Statsskolen mod Bygholm Park, og paa Vejen sluttede flere og flere sig til de marcherende. „Det var en lang Vej i et godt Tempo“, sagde en livlig Befalingsmand, „men vi holdt det jo fint“, tilføjede han selvfølgelig.

## Mindestenen i Skov- Lysningen

Ideens Fader takker for Bidragene

Efter Bygholm Vandværk drejede Processionen ind i Skoven og et kort Stykke ad Skovvejen. En nyanlagt, fint gruset Sti forte her tilvenstre mod en lille Lysning blandt de ranke Bøgetræer, hvor Mindestenen var placeret midt i „Musikskoven“.



Godsekspeditor P. F. Parup\* (tilhøjre) taler ved Mindestensafsløringen. Endvidere ses i Rækken fra højre til venstre: Mekaniker Jens - Nielsen, Strøgplassen, Bagemester Hansen, Vestergade, Overpostbud M. J. Madsen (med Fanen i Mlden), Bagemester IL Knudsen, Smedegade, og Trykkeribestyrer Carl- Pedersen (med Pakken). Yderst tilvenstre skimtes Chefen for Jyske Dragonregiment, Oberstløjtnant Gundelach, Randers