

80 Aar



En af Horsens kommunale Skolevæsens bedste Kræfter i de 42 Aar fra 1896 til 1938, Lærerinde Frk. Dagmar Johansen, fylder Tirsdag den 7. ds. 80 Aar.

Frk. Dagmar Marie Mathilde Johansen blev født den 7. Oktober 1872 i Bjergrav ved Randers, hvor Faderen, Kr. Johansen, var Lærer. Allerede som Barn foresvævede det hende som den største Lykke, om hun kunde faa Lejlighed til at gaa i sin Faders Fodspor som Lærer i den danske Folkeskole, hvorfor hun da ogsaa som ung Pige lod sig indskrive som Elev paa Femmers Kvindeseminarium i København, og herfra blev hun 1894 dimitteret som Lærerinde med 1. Karakter — en Uddannelse, som hun senere supplerede med en Række Kursus, bl. a. Aarskursus paa Statens Lærerhøjskole i København.

Fra 16. Oktober 1896 ansattes Frk. Johansen i et nyoprettet Lærerindeembede ved den borgerlige Realskole, den nuværende kommunale Mellem- og Realskole i Skolegade, og her kom man hurtigt til at regne med hende som en Lærerinde af høj Rang.

Frk. Johansens Hovedfag var bl. a. Dansk og Skrivning, og det blev hurtigt klart, ikke blot for Autoriteter og Kolleger, men ogsaa for Forældrene, at de Elever, der var saa heldige at faa hende til Lærerinde i disse Fag, var vel hjulpede. Hun stillede ganske vist meget store Krav i Retning af Flid, Orden og Samvittighedsfuldhed, og til at begynde med syntes vel nok adskillige, at hun var >en. haard Negl«, men de opdagede hurtigt, at hun var strengt retfærdig og kun havde sine Elevers Bedste for Øje, og efterhaanden som de kom paa Bølgelængde med hende, kom de til at beundre hende og holde af hende. Rundt i Landet sidder der da ogsaa i Dag i Hundredvis af ældre og yngre Kvinder, som nu udelt Glæde og Taknemlighed mindes hendes fortrinlige Undervisning og hendes gode Raad og Vejledning, naar de tillidsfulde *søgte*

hende i Livets mere alvorlige Anliggender, hvilket ogsaa ses af, at Skolens gamle Elever, naar de kommer her til Byen for at fejre deres forskellige Jubilæer, altid indbyder Frk. Johansen og glæder *sig* over at se hende i deres Kreds.

Eksamensautoriteterne i København blev ogsaa hurtigt opmærksomme paa Frk. Johansen, og efterhaanden blev der ogsaa fra den Side lagt større og større Beslag paa hendes Dygtighed og Erfaring. Ret tidligt blev hun Censor i mundtlig Dansk, og senere blev hun Medlem af Opgave- og Censurkommissionerne for skriftlig Dansk ved Mellemskole- og Realeksamen — Hverv, som hun i en Aarrække *røgtede* med hendes sædvanlige Dygtighed og Samvittighedsfuldhed.

Frk. Johansen var paa en Række Omraader sine Lærerindekollegers Raadgiver og Talsmand, og i et Par Valgperioder var hun Formand for Fælleslærerraadet og opnaaede her ved sine fortrinlige Forhandlingsdygtighed adskillige Resultater til Gavn for Skolen og Lærerpersonalet. — I Aarene 1917-27 var Frk. Johansen Medlem af Horsens Byraad, hvor man som Følge af hendes Grundighed, hendes usnobbede Væsen, hendes rige Lune og hendes Slagfærdighed i Replikken fra alle Sider efterhaanden lærte at sætte hende meget højt. Hun var i en Aarrække Medlem af Bestyrelsen for Kong Christian den Niendes Jubilæumsfond, ligesom hun i flere Aar var Medlem af Klostersognets Værgeraad og Formand for det Udvalg, der affattede Nævningegrundlisten o. s. v.

Fra 1. November 1932 forfremmedes Frk. Johansen til Lærerinde med Løn efter Lærerlønningens § 35, men allerede fra 31. Marts 1938 — 4 Aar før det efter Loven havde været nødvendigt — tak hun sig efter et langt Livs samvittighedsfuld og dygtig Virken i Skolens og Offentlighedens Tjeneste tilbage. Men endnu er hun aandsfrisk, og daglig ser man den ranke af alle respekterede tidligere Lærerinde paa Vej ad Skolegade til eller fra sit hyggelige Hjem i Kildegade Nr 28, hvortil der paa Tirsdag sikkert vil blive sendt et meget stort Tal af Hilsener med Tak for, hvad hun gennem sit lange og virksomme Liv har været for en meget stor Skare af Børn og unge Mennesker i Hosens.

J. K. J.