

# Ved en Horsens-Patriots Baare

## Konsul Christian Walther pludselig død

Dyb og rigtig Sorg præger mange Sind i Dag ved Meddelelsen om Konsul Christian Walthers Død. Man glædede sig ellers over, at denne Bypatriot fremfor nogen, efter en aarelang Periode med svigtende Helbred, synligt for alle nu var ved at blive den gamle og muntre Walther, den gode Ven og **Fælle** i mangt et Arbejde til Gavn for Bysamfundet, og i Dag er han ikke mere.

Saa rask og kvik var Konsul Walther blevet, at han i Gaar Formiddags var paa Cykletur gennem sin kære By, og glad og fro beskæftiget i sin store Forretning. Medens han i Gaar Middags sad paa sit Kontor ivrigt optaget af Korrespondance, følte han sig pludselig *syg*, blev hjulpet op i sit Hjem, hvor en Læge straks kom tilstede, men sidst paa Eftermiddagen sov han stille hen. En Blodprop havde sat Punktum for denne virksomme Mands Liv, kun to Maaneder efter at han havde passeret sin 63-Aarsdag.

Konsul Walther nærede en brændende Kærlighed til Fødebyen Horsens. Han startede som selvstændig Forretningsmand i Jessensgade umiddelbart før første Verdenskrig. Han var dengang kun 25 Aar gammel, men der var Fremdrift i ham, og allerede 5 Aar senere købte han efter Anker Christensen Engelsk Beklædningsmagasin paa Søndergade, hvor han med Fremsyn, Dygtighed og Jernflid oparbejdede den store Herreekviperingsforretning, alle kender i Dag.

Der er ikke mange Sager af Betydning for Bysamfundet Horsens, Konsul Walther ikke paa en eller anden Maade har haft Part i. Og ofte var det ham, der var Initiativtageren, og ham, der udførte Arbejdet. Han kunde som faa brænde for en Sag, og han sparede sig ingen Anstrengelse for at naa det Maal, han havde sat sig. Karakteristisk for ham var det saaledes, at han selv „tog“ Trapperne, da der for nogle Aar siden skulde skaffes Penge til den Biblioteksbygning-, Horsens stadig — paa Grund af Mangelen paa *Byggematerialer* — venter paa. Her som i alle de Sager, der optog ham, gik han paa med en Ildhu, der fremover vil blive haardt savnet.

Det vil være overmaade vanskeligt at nævne alle de mange gode Sager, Konsul Walther har arbejdet for med hele sin uselviske Indstilling og rige Arbejdsevne. Han var alle Dag en trofast konservativ Tillidsmand og har saaledes i denne Egenskab været indvalgt i Ligningskommissionen og haft andre tilsvarende Tillidsposter, Handelsstandsforeningen har ogsaa taget hans rige Evner i sin Tjeneste, Bibliotekssagen har i ham — der var mangeaarig Formand for Biblioteksforeningen — haft en enestaaende dygtig Forkæmper med en levende Sans for, hvilket Vaaben Bogen var i Kampen



for Kulturens Højnelse, gennem vel næsten en Menneskealder fik hans dybe sociale Indstilling og Sans for dem, der levede paa Livets Skyggeside, Udtryk i Kassererposten i „Den store Julekomite“, hvor han var paa Færde ogsaa dengang, da det var Kassereren, der tiggede Pengene sammen.

Konsul Walthers Indsats for Idrætten er et Kapitel for sig. Han har levet med i Sporten som faa i Horsens, altid paa Færde naar der skulde organiseres eller skaffes Penge til nye Fremstød, enten det nu var Svømmehallen eller Idrætsparken, der brændte paa. Der skulde ske noget, hvor Konsul Walther var med, der skulde udvides, saa Sportens Udøvere kunde faa de bedst mulige Betingelser og dermed de bedste Muligheder for at naa det helt store. Med stor Ære beklædte han Formandsposten i Idrætsparken, og med ligesaa stor Ære var han indehaver af Æresmedlemsbrevet i Horsens forenede Sportsklubber og Dansk Idrætsforbunds Hæderstegn i Guld.

Et andet særligt Kapitel i Konsul Walthers Liv har været hans brændende Indsats i Arbejdet indenfor den katolske Menighed, lokalt som ud over Landet. Ogsaa her var han med til at organisere og med ogsaa personligt, naar der skulde ydes Støtte, økonomisk som moralsk. Menighederne betroede ham gennem Aarene adskillige Tillidshverv, og Paven havde hædret ham med høje Ordener. Blandt Konsulens mange Udenlandsrejser var ogsaa jævnlige Besøg i Rom.

Konsul Walther var dekoreret med andre udenlandske Ordener, og for nogle Aar siden udnævntes han tillige til Ridder af Dannebrog.

Horsens har ved Konsul Walthers Død atter mistet en af sine gode Sønner. Thi han var et sjældent Menneske, en af dem, der først stillede Kravene til sig selv, i og for sig en mærkelig Blanding af Stolthed og Selv-

ironi, men altid en Mand med et varmt bankende Hjerte og med en særdeles levende Ansvarsfølelse, et Pligtmenneske helt igennem, en Mand af Karat.

Som saadan vil han længe blive mindet i Horsens, hvor Medfølelsen med hans efterladte Hustru og fire Børn er stor. Den ældste Søn, Børge Walther, er Prokurist i Firmaet, hvor den yngste, Christian, ligeledes er ansat, Datteren Annalisa er Laborant ved et Hospital i Aarhus, og Datteren Gerda, der er Sygeplejerske, har i det sidste Aars Tid opholdt sig i Canada.