

# Mystik, tro og åndelige kræfter

*I Centeret for Universel Livsudvikling i Horsens er mystiske kræfter, uforklarlige naturlove og åndslivet i fokus*

- Vi er ikke med i kæden af de åndelige supermarkeder, der er skudt op inden for de sidste Dette er et seriøst foretagende, siger Preben Schmidt, som er medlem af Centeret for Universel Livsudvikling.

Det åndelige center, som siden oktober 1981 har haft lokaler på Fælledvej i Horsens, tæller cirka 50 medlemmer og tre forskellige "samfund". En frimurerloge, en liberal katolsk menighed og en åndelig bevægelse, der bl.a beskæftiger sig med sjælevandring.

- Vi står for den åndelige udvikling, og vi er et alternativ til den materialisme, der styrer samfundet i dag. Her samles mennesker, der er interesseret i at arbejde med sig selv og udvikle sig selv i en åndelig

retning, fortsætter Preben Schmidt.

Han er den ene af de to medlemmer fra centeret, som en tirsdag aften byder Horsens Folkeblad velkommen i de nyrestaurerede lokaler på Fælledvej. Trappen



En lang smal trappe fører op til det åndelige centers lokaler, som medlemmerne selv har forvandlet fra tomme og kolde loftsrum til rummelige mødelokaler.

til første sal er lang og smal, men ovenpå træder vi ind i lyse, venlige rum, som medlemmerne selv har sat i stand.

Et nysgerrigt tag i en der fortæller os hurtigt, at det er lukket land. Her holder frimurerlogen til, og der er kun adgang for medlemmerne. Men ellers er vi velkomne til at se os omkring.

## Ikke mere "åndede"

Bent Christensen, som den anden af vores værter hedder, byder på kaffe og urtete, mens vi sætter os i en af lokalets sofagrupper.

Han **deter** Preben Schmidts interesse for alt det, som ikke altid kan forklares med ord og er ligesom ham et ivrigt medlem af frimurerlogen.

- Vi er ikke mere »åndede« end andre, men når centerets medlemmer mødes her, er det ofte som om, at der er andre kræfter til stede.

- Det lyder utroligt, men er man åben over for kroppen og tankens sanser, vil man kunne forstå det, forklarer de.

## Svært stof

Den åndelige bevægelse hedder egentlig »Det teosofiske samfund«. Her

der er healing, aurategning, ældgamle filosofier, ukendte kræfter i universet og forskning i religion.

Det er svært stof og derfor er de kurser, som centeret tilrettelægger, da også i fremmest tilrettelagt for dem, som i forvejen har interesse for de emner, der tilbydes.

- Vore foredrag er godt be-

søgt, og der er faktisk en stor interesse for alt det, der populært sagt befinder sig mellem himmel og jord.

- Hvad du tror, hvordan du gør det og hvorfor du gør det, er ligegyldigt. Det, vi har her, bygger hovedsagligt på tolerance og forståelse, og hvis mennesker fortæller os, at de har oplevet noget overjordisk, afviser vi det ikke som noget vrøvl.

- Ingen har patent på sandheden, og vi er slet ikke nogen vækkelses-bevægelse, men vi tillader bare folk at gå uden for de rammer, der normalt begrænser dem i at opleve en anden verden.

## Here liv

Sjælevandring eller reinkarnation. Ordene dækker det samme, nemlig at sjælen vandrer til et nyt liv på jorden efter døden.

Det hører med i teosofien og er da også et af de begreber, som både Bent Christensen og Preben Schmidt tror på, og selv mener at have oplevet.

- Det er en meget personlig sag og utroligt svært at fortælle om, uden at lyde helt tosset.



Både Preben Schmidt og Bent Christensen er ivrige frimurere. For dem er det ikke en hobby, men en livsstil og et værktøj til videre personlig udvikling.

- Men hvorfor skulle der ikke være et liv efter døden? For mig at se ville der ikke være mening med noget som helst, hvis ikke livet gik videre, siger Bent Christensen.

- Mange mennesker deter den opfattelse, og personlig har jeg truffet en del, som kan fortælle om deres tidligere liv andre steder på jorden.

## Frimureriet

Frimurerlogen, som hører til i centeret, er bemærkelsesværdig på den måde, at begge køn har adgang til den. Den hedder Internationalt fælles Frimureri for både mænd og kvinder.

Systemet er det samme som i de mandlige loger, og der er lige så mange hemmelige ritualer og ceremonier.

Vore værter bryder sig ikke om udtrykket »hemmeligt«, men det er faktisk næsten umuligt at få at vide, hvad der foregår bag de låsede døre.

- Frimureriet i sig selv er uangribeligt. Vi har absolut

ta<sup>y</sup> shedspligt, og det er ikke for at være interessante. Men vi aflagt en hellig ed på, at vi ville tie med det, som foregår i logen. Desuden tjener vores ta<sup>y</sup>shed til at værne om de ældgamle traditioner, som frimureriet er bygget op om.

- Det at være frimurer indebærer, at man fører et sobert liv, og at man kan være et godt eksempel for andre. Det er en livsform og ikke nogen hobby.

- Gennem frimurerlogen får vi et værktøj til personlig udvikling og til at være opmærksom i hverdagen

- Vi har ingen sociale skel, og det er folk fra alle samfundslag, der er medlem. I realiteten kan enhver blive medlem af logen, men det kræver naturligvis, at vedkommende alvorligt går ind for ideerne bag frimureriet.

## Liberal kirke'

Den sidste af de tre organisationer, der holder til i Centeret for Universel Livsudvikling er den Liberale Katolske Kirke. En minikirke, som kun tæller om-

kring 50 medlemmer i hele Midt- og Sønderjylland, bl.a. i Horsens.

Kirken adskiller sig fra andre katolske kirker ved at være fri og uafhængig. Den kræver intet af sin menighed, og sidst men ikke mindst er troen på reinkarnation nok det, der adskiller den mest fra den gængse katolisme

Karma-loven - der siger noget i retning af, at man høster, som man har sået - er også en del af den lille kirkes troslære. Det blandet med troen på sjælevandringen gør, at kirken tror på, at et godt liv har man, fordi man i et tidligere liv har været et godt menneske.

- Vi tror<sup>r</sup> på, at mennesker lever, som de har gjort sig fortjent til gennem deres tidligere liv. Karma-loven taler om årsag og virkning, og det mener vi altså fares ud i den vandring, sjælen har.

I den katolske kirke tror man også på, at sjælen kan forlade kroppen, uden at dette dog betyder døden.

- Det er muligt for et menneske i meditation at få sjæ-

len til at forlade kroppen, forklarer medlemmerne af centret.

- Vi taler både af egen erfaring og ud fra de oplysninger, andre mennesker har givet os.

## "I tidens tøj"

- Det er vigtigt for os, at vores center ikke fremstår som et »mystikkens tempel«. Vi arbejder meget seriøst med vore interesser, fordi vi tror på, at det er vigtigere at udvikle sig selv åndeligt end materielt.

- Men det kommer nemt til at fremstå som noget overtroisk vrøvl, hvad det rent faktisk ikke er. Det er viden-skab, vi arbejder med.

- De lærer og ideologier, som vi arbejder med her, er så gamle og evigsande, at de skjuler sig bag glemselens slør. Det er begreber, som »vidommens mestre« talte om, da Jorden endnu var ung.

- Vi har blot taget det frem af gemmerne og klædt det i tidens tøj, støtter Preben Schmidt og Bent Christensen.