

# C. O. Løvschal død



C. O. Løvschal

*På mandag skulle Dansk Essos direktør i Århus, horsensianeren C. O. Løvschal, have fejret sit 40 års læum indenfor firmaet. I går sank C. O. Løvschal død om. Han blev 62 år. For hans familie og hans store vennekreds er budskabet om hans død kommet som et lammende slag. C. O. Løvschal havde ikke noget stærkt hjerte, men han følte sig alligevel godt tilpas og glædede sig meget til den jubilæumsdag, som han altså ikke skulle komme til at opleve.*

Da Horsens Folkeblad forleden interviewede ham i anledning af jubilæet, sagde Løvschal, at selvom han havde haft mange dejlige år indenfor Esso, glædede han sig til sit otium om godt et par år. Så ville han anskaffe sig et lille hus midt i den danske natur og så færdes der, hvor Jylland efter hans opfattelse er skønnest. Han havde altså forberedt sig på sit velfortjente otium. Trist at han aldrig skulle komme til at opleve det.

C. O. Løvschal var horsensianer med stort H. Han elskede sin føde-

by, gav aldrig helt slip på den og havde de fleste af sine venner her. Han forsømte heller aldrig nogen lejlighed til at gøre reklame for hoflighedens og hestekræfternes by, og

da han var formand for Turistforeningen for Horsens og Omegn, øvede han en helt usædvanlig indsats, som aldrig er blevet glemt.

Hans livsgerning faldt indenfor Dansk Esso. Der var brug for både hans dynamiske arbejdskraft, hans

charme og gode humør. Løvschal havde en speciel evne til at klare selv de alvorligste vanskeligheder. Indenfor firmaet satte man overordentlig stor pris på hans eksplosive virke og hans dygtighed indenfor det felt, som han fra barnsben var prædestineret til. Der havde aldrig været tvivl om, at han ville vælge oliebranchen.

C. O. Løvschal var som få sine venners ven. Havde man brug for en hjælpende hånd, kaldte man aldrig forgæves på ham. Også derfor vil han blive stærkt savnet. Det er ikke mange dage, siden jubilæumssamtalen med os fandt sted under hyggelige former. Den dag var C. O. Løvschal i sit es, også fordi han på denne måde kunne få lejlighed til at give udtryk for sin hengivenhed for Horsens og for mennesker, han havde mødt her.

Han var formand for Dansk Essos funktionærforening, hvor der også var god brug for hans egenskaber. Han havde sæde i Ceres Bryggeriernes bestyrelse og i bestyrelsen for Horsens Losnings- og Pakhusselskab. C. O. Løvschal hørte til den type mennesker, der aldrig sparer sig selv, men altid er parat til at gå i breschen for en god sag.

Dyb medfølelse vil samle sig om hans efterladte, hans hustru, som livet igennem har været ham en stor støtte, sønnen Steen, som for få måneder siden fik en stor stilling indenfor Danmarks Turistråd, men indtil da havde været indenfor oliebranchen, og sønnen Claus, der for tiden er ansat i