

Blev Hudspecialist efter 15 Aars haardt Slid og Læsning

DENNE UGE faar Horsens Besøg af en af sine Bysbørn, der for 25 Aar siden som 19 aarig tog Billetten over Dammen for at se sig om og blive til noget, hvilket lykkedes for ham. Det er Læge Carl Christensen, som er bosat i Hollywood, hvor han har nedsat sig i en Praksis som Specialist i Hudsygdomme, for, som han selv siger, i Amerika specialiserer man sig.

Læge Carl Christensen kom for en Uges Tid siden til København, hvor vi træffer ham og hans smukke amerikansk-fødte Hustru paa d'Angleterre. Carl Christensen er en beskeden Mand, der ikke synes, der er nogen Grund til at lave saa stor Blæst over, at han besøger Danmark,

— **Og** dog, indskyder vi og beder ham fortælle lidt om sin Løbebane. — Den er saamænd ikke meget anderledes end andre unge Menneskers, der gerne vilde ud i Verden og opleve noget, siger Mr. Christensen. Min Historie er som alle de andres, alle dem, der rejste ud i den store Verden for at finde frem til, hvad de vilde være.

— Og De fandt ud af, hvad De vilde Være?

— Ja, jeg kom til New York for 25 Aar siden og læste der i 10 Aar samtidigt med, at jeg arbejdede ved forskellige Job, og derefter rejste jeg til Hollywood og læste videre i andre 5 Aar paa samme Maade, saa jeg for hen ved en halv Snes Aar siden nedsatte mig som Specialist i Skindsygdomme, som vi kalder det.

— Har De saa haft kendte Filmstjerner under Behandling som Læge?

— Ja, men ser De, her maa jeg bevare Diskretionen som enhver anden Læge

— Er det første Gang, De er hjemme efter de 25 Aars Forløb?

— Saagodt som. Jeg var *lige* hjemme et Aar efter Udfærden, Efter et Aars Udlændighed melder Hjemveen sig, og saa tager man gerne hjem, og det afgøres, om man bliver hjemme for altid eller stikker af igen — jeg gjorde det sidste.

— Hvad beskæftigede De Dem med, inden De forlod Horsens?

— *Jeg* var Elev i Horsens Bank, men det var altsaa ikke noget for mig. Jeg har forøvrigt tre Søskende I Horsens, nemlig Overbetjent Marius Christensen, Fru Vald. Rasmussen, Gormagade 6, og Fru Th. Lindvig, Aaboulevarden eller Aagaarden. Min Hustru og jeg besøger Horsens en Uges Tid, og derefter tager vi en Tur til Norge, Sverige, Frankrig, Svejts og Italien. Vort Formaal med Rejsen er i det hele taget at se Europa. Min Hustru har paa tre Maaneder lært saa meget Dansk, at hun nu kan klare sig alene ude omkring.

— Hvorledes befinder De Dem i Hollywood?

— Der er herligt. Hollywood er en Del af Los Angeles, som ikke er nogen pæn By — det er derimod Hollywood. Vi kan sidde i Haven ved vort Hus og spise Lunch under Appelsintræer. Det regner aldrig i Hollywood om Somme-



ren, kun de fire Maaneder af Aaret, Den eneste Sne, vi faar at se, er oppe paa de fjerne Bjerge udenfor Byen. Der er smukt i Hollywood Vi vil helst betragte den som en selvstændig By — Hvad er deres Indtryk af Dan-

mark, nu De kommer hjem efter saa mange Aars Forløb?

— At man lever godt her hjemme, men at der er Mangel paa Beklædningsgenstande Det er utroligt, hvad man her, sammenlignet med Amerika, kan trylle frem af spiseligt paa Hotellerne og i saa store Portioner Vi kender ikke til Smørrebrød derovre, kun de kedelige Sandwiches.

— Det er altsaa dejligt at komme hjem en Tur

— Ja- selv om jeg nu er amerikansk Statsborger og taler og tænker Amerikansk — jeg fik først genopfrisket mit Dansk paa Baaden herover efter 24 Aars Forløb — saa er jeg Dansker I Sindet. Jo, det er dejligt at komme hjem en Tur. Alene det at sidde her i Hovedstaden og nyde et Glas dansk øl paa en Fortovsrestauration paa Raadhuspladsen er Rejsen værd.

Just,