

Den tidligere forstander for Vestbirk Efterskole, C. Ross Petersen



C. Ross Petersen.

Lørdag den 17. september fylder fhv. forstander for Vestbirk Efterskole, C. Ross Petersen, 75 aar.

C. Ross Petersen stammer fra Vejleegnen, hvor hans far havde et lille husmandssted paa Hvolgaards mark. C. Ross Petersen fik her sin opvækst sammen med 14 søskende. Det krævede slid og sparsommelighed at brødføde den store flok,

men forstander Ross Petersens far var i besiddelse af begge dele. I 1907 belønnedes faderen med *sølvmedalje* for landboflid. C. Ross Petersens indstilling til barndomshjemmet har saaledes og er stadig præget af den dybeste respekt og beundring.

Børnene fra det lille hjem kom tidligt ud at tjene, men C. Ross Petersen havde dog ikke til sinds at blive ved landbruget alle sine dage. Tidligt satte han *sig* det maal at tjene saa meget, at han kunne faa raad til at læse til lærer. Efter 9 aar paa samme gaard som fodermester tog Ross Petersen paa Tommerup højskole. Derfra kom han paa Ranum seminarium, og uddannelsen sluttede med et kursusophold paa Askov Højskole. En tid arbejdede Ross Petersen som lærer ved den kendte skolemand Thøger Dissing paa Vejstrup Højskole, men i 1923 gik han over til børneskolen og fik plads i Taastrup skole ved Harlev. Her giftede han *sig* med en pige fra sin hjemegn, Elise Pedersen Bjerlev.

Undommen har altid haft Ross Petersens store interesse og i de aar han var i Taastrup, var der hver vinter en godt besøgt aftenskole. I 1928 købte Ross Petersen og hans kone Vestbirk Efterskole. I de mange aar, forstanderparret drev skolen, gik den sin jævne *gang*. I de første aar var det især egnens unge, der søgte skolen, men senere kom der ogsaa elever langvejs fra. Ross Petersens store glæde var at fortælle for sine elever og læse for dem. Derigennem ville han forsøge at give dem idealer, der var værd at stræbe efter. I sine fortælle timer glemte baade han og eleverne klokken ,og de unge lyttede med aabent sind.

Ved sin væremaade over for eleverne forstod han at gøre *sig* afholdt og respekteret. Han kunne mere *sig* sammen med sine elever, -og han tog del i deres sorger og hjalp dem gennem deres vanskeligheder. I sin by og paa sin egn er Ross Petersen afholdt og har skaffet sig mange venner.

Selvom Ross Petersen havde fuldt op at gøre som skolemand, glemte han ikke at leve med sin familie. Børnene omfattede han med levende interesse, og mangen aften blev der læst en ekstra godnathistorie. Det var ofte om nisser og trolde, og det blev fortalt saa levende, at den onde trolde næsten selv var til stede. Flere af børnene fik ogsaa deres første undervisning i hjemmet, en kærlig, men streng undervisning.

I efteraaret 1960 solgte Ross Petersen skolen til sin søn og svigerdatter Valborg og Uffe Ross Petersen, men endnu følger forstanderen med i skolens arbejde og har enkelte timer. Vestbirk-borgere har mange gange set Ross Petersen spadsere ud til sin lille have uden for byen. Her havde Ross Petersen et fristed, og i pagt med naturen herude fandt han impulser til sit arbejde og fred i sit sind.