

Landsbylæreren blev chef for 1600

Børn- og ungedirektør Bent Pedersen fejrer 40 års jubilæum

Tekst: Lene Tingleff
Foto: Lars Juul

HORSENS- Der er sket meget, siden Bent Pedersen blev ansat som lærer nummer tre på landsbyskolen i Torsted.

I morgen er det 40 år siden, at Torstedskolens dengang 66 elever sagde goddag til »lærer Pedersen« fra Nordjylland. I dag er han børn- og ungedirektør i Horsens Kommune og dermed chef for ca. 1600 ansatte.

Jeg bliver glad, når jeg møder nogen, der stadig siger »lærer Pedersen« til mig. Det giver associationer om det gamle Hatting-Torsted Sogn, om landsbyskolen og om »dengang« i det hele taget.

Dengang gik Bent Pedersen med blød hat, så han kunne hilse på behørig vis, når han gik over skolegården.

I dag bliver der som regel sagt »Bent« til børn- og ungedirektøren, der har det administrative ansvar for børnepasningsområdet med 6-7000 børn samt skolevæsenet med ca. 6.000 elever.

Nu er det »hej« og »du«, og det har jeg det personligt fint med. Sådan har udviklingen været. Men nogle mennesker har det nu engang bedst med, at man viser en lille smule respekt, og det bør man tage hensyn til.

Landets yngste

Bent Pedersen blev lærer på Torstedskolen fra

1958 og avancerede til førstelærer i 1962. I 1971 blev han skoleinspektør som 32-årig - og var landets yngste af slagsen. Han var skoleinspektør frem til 1. august 1993, hvor han blev chef for den nye børn- og ungeforvaltning i Horsens Kommune.

I mange situationer gennem mit liv har jeg været »den yngste«, dog lige med undtagelse af det sidste job her som forvaltningschef, hvor jeg nok hører til de ældste, siger Bent Pedersen, der er 64 år.

Spillede violin

Selv siger Bent Pedersen, at han kommer fra »den 13. kartoffelrække«.

Jeg stammer fra en gård i Vendsyssel, og det var altid mig, der gravede, når vi skulle tage kartofler op. Jeg ville nemlig ikke have jord under neglene.

Du ender da vist som lærer eller præst, blev der sagt til mig. Og selv om jeg kun havde gået i en to-klasses skole i syv år, fik jeg alligevel lyst til at læse. Jeg fik lidt privat-undervisning sideløbende med skolen, og jeg lærte at spille violin. Ja, det er nok egentlig violinen, der er skyld i, at jeg sidder her i dag.

Jeg kom med i et lille orkester, og musikken betød meget. Efter nogle år med landbruget som arbejdsplads blev jeg rådet til at tage på højskole, og det gjorde jeg så. Det fortrød jeg aldrig.

Efter højskoleopholdet i Tommerup tog Bent Pedersen på Haslev Seminarium på Sjælland.

Det var en hård omgang, for med bare syv år i landsbyskolen var jeg ikke studievant på nogen måde.

Bent Pedersens første job blev på en skole ved



- Det enkelte barns stærke sider skal fremelskes, og hvert enkelt barn skal behandles som et selvstændigt individ. Det er vi ikke gode nok til i dag, og det ser jeg som en af skolens største udfordringer, siger Bent Pedersen, der her ses på Torstedskolen, hvor han startede som lærer for 40 år siden.

Mariager. Her var han i en kortere periode, hvorefter han rejste til Torsted.

1100 elever

Da Bent Pedersen blev ansat på Torstedskolen, havde han ingen ide om, at skolen senere ville få et sådant vokseværk, at den skulle blive til den største skole i Vejle amt.

Landsbyen udviklede sig i rivende fart til en stor forstad til Horsens, og det gik voldsomt stærkt med udstykningen og hus-byggeriet. Eleverne strømmede til, og pludselig var de 66 elever blevet til 1100. Det var i 1970.

Op gennem 60'erne gik det utroligt stærkt. Jeg brugte meget tid på at ansætte lærere. Da der var flest, var vi omkring 70. Vi havde på et tidspunkt syv spor på flere klassetrin, og jeg husker, da vi havde 17 vandreklasser på skolen.

Det sociale liv omkring skolen betød meget for Bent Pedersen.

Skolen i Torsted var kulturcenter for området. Det var stedet, hvor man samledes til fester, folkedans, familie-sammenkomster, aftenskole og meget mere.

Jeg blev aftenskoleleder, og jeg var den, der skulle arrangere de praktiske ting, når der var folkedans, høstfest og meget mere. Skolen var en vigtig brik omkring livet i Torsted, og jeg var en del af det.

Da jeg kom til Torsted, spillede jeg ofte fodbold med drengene om aftenen. Senere blev idrætsforeningen en realitet, og på skolen var vi også aktivt med, da sportshallen blev etableret.

Jo, det var nogle år med blæs på. Det var gode år, erindrer Bent Pedersen, der stadig følger Torstedskolen tæt. Her er hans kone, Jytte, nemlig lærer.

Politisk aktiv

Det politiske har gen

nem mange år været en del af Bent Pedersens liv. Han var i det daværende Hatting-Torsted Sogneråd fra 1966 til 1970, hvor han var valgt på en borgerliste.

I 1978 blev han valgt for partiet Venstre til Horsens Byråd, og her sad han i to perioder med sæde i socialudvalg og kulturudvalg.

I 1985 sagde jeg nej til at stille op igen, fordi jeg gerne ville give skolen lidt mere. Jeg gik dog med til at stille op til Vejle Amtsråd langt nede på listen, da jeg ikke regnede med at blive valgt. Men den sideordnede opstilling gjorde, at jeg kom ind.

Lagde billet ind

Bent Pedersen var i amtsrådet fra 1986 og frem til 1994, i sidste periode som formand for sundhedsudvalget.

Efter to perioder var jeg indstillet på, at det nu skulle være skolen igen. Men så kom jobbet som leder af den nye børn- og un

geforvaltning, og jeg lagde billet ind.

Det gjorde jeg, fordi jeg kendte strukturen, skolevæsenet, det sociale område og det politiske system. Det var en udfordring, jeg ikke kunne sige nej til.

Jeg ville gerne give et bud på at lægge nogle af de skinner ud, der skulle til for at få hele det store børn- og ungeområde til at fungere. Nogle af de helt store udfordringer har været udbygningen af institutioner samt det tværfaglige samarbejde, siger Bent Pedersen.

Bent Pedersens 40 års jubilæum fejres ved en reception fredag den 6. februar kl. 11.00-15.00 i foredragssalen på Horsens Rådhus.