

I den rigtige retning

Det startede med kaos, vrede forældre og politisk hastværk. Siden er Familieskolen blevet til Bakkeskolen

Tekst: Birte Kongshaug

Foto: Lars Juul

Flyttekasserne var ikke pakket ud, personalet knap nok ansat og 15 børn var placeret midt i et kaos af vrede forældre, overhørte embedsmænd og politik, da det tidligere Stensballe Kloster i Horsens den 5. august 1992 blev forvandlet til skole for problembørn.

Politikerne havde fostret en ide. De ville have en Familieskole, der skulle hjælpe de born og forældre, som ikke

kunne finde en plads i det bestående skolesystem.

Total forvirring

Og selvom embedsmændene advarede mod hastværk og foreslog at udskyde åbningen af skolen, stod politikerne fast. Og da alt endnu var halvfærdigt, blev Familieskolen åbnet.

Eleverne var alle børn fra den tidligere Grønagerskolen, og børn - der i høj grad havde brug for tryghed, faste rammer og rolige hænder. I stedet blev de kastet ud i den totale forvirring.

Forst da Horsens Kommune den 1.

november 1992 ansatte skolens leder, Svend Møller Sørensen, og han han ad vejen fik håndplukket sit personale, faldt der med tiden ro over skolen.

Plads til dem

I dag er klostrets mure ikke re rammen om Familieskolen, nu hedder den Bakkeskolen. Og myten om, at skolen fungerer som en families sidste stoppested, inden et barn anbringes udenfor hjemmet, er der forlængst gjort op med.

De 24 børn, der i dag går på Bakkeskolen, er ikke truet af tvangsanbringelse, men nok mere af de fasttømre

de rammer, som samfundet sætter for .det normale<<.

Det er børn, der har oplevet mange nederlag, fordi de ikke har kunnet indordne sig i den almindelige folkeskole. Og det er børn, der på samme tid har brug for faste rammer, stor forståelse og gode oplevelser. På Bakkeskolen er der plads til dem.

Efter mange måneder med problemer, er skolen kommet op at stå., og ifølge både forældre, elever og ansatte - er der brug for den.

- Vi var meget skeptiske. Troede skolen var for truede familier, og vi føler os ikke smrligt truet.

- Vi vidste ikke, hvad vi sagde ja til, da vores barn fik tilbuddet om Bakkeskolen. Vi kendte ikke stedet, havde bare hørt rygter, og de var ikke gode.

- Her er børnene ikke et problem - men bare børn med særlige behov.

Folkebladet har talt med en gruppe forældre på Bakkeskolen, om deres barns baggrund for at komme ind på skolen, og deres egen skepsis overfor den tidligere familieskole.

I dag glæder de sig over, at der i systemet er fundet plads til deres børn, og selv "håbløse tilfælde<< får et skub i den rigtige retning med gode chanter for fremtiden.