

AGERSKOV J.C. overlærer, Ole Wormsgade 11. f. 21. 1878 -  
sol. d. 2. 1973



J. C. Agerskov — ivrig Politiken-læser gennem de sidste 76 af sine 95 år.

## Trofast som få

REKORDEN som Politiken-læser må bombesikkert indehaves af overlærer J. C. Agerskov, Ole Wormsgade 11 i Horsens, der har læst den hver mulig dag i samfulde 76 år.

Agerskov bestilte Politiken som 19-årig og for nylig, den 21. januar, fyldte han rask og frisk 95. Om Politiken har nogen andel i det, er vi selvfølgelig for beskedne til at antyde, men Agerskov siger selv, at Politiken er hans daglige kost, og han kunne slet ikke forestille sig en formiddag uden den.

Kun en kort periode, da han var på løjtnantskole på Kronborg, måtte han undvære sin daglige Politiken.

Det var forbudt løjnanteleverne at læse den.

Agerskov er af gammel fiskeræt fra Horsenskanten og forsøgte sig først ved handelen, men sprang fra og blev elev på Jelling Seminarium — for øvrigt sammen med den senere navnkundige Madсен-Mygdal. Efter veloverstået eksamen knyttedes han i 1900 til Borgerskolen i Horsens, hvor han virkede — de sidste år som lærer i dansk og engelsk — til 1945. Altså i samfulde 45 år.

Agerskov bor nu alene i en 3½ værelses på tredje sal, og selv om det nu og da kan knibe med de trapper, så agter han ikke at rokke sig derfra hverken til plejehjem eller andre institutioner.

— Jeg vil ha' det sådan, siger han, at jeg kan stå op midt om natten, hvis jeg har lyst. Jeg vil bo her midt imellem mine bøger og være et frit menneske.

Ordene om manden, der trods alderen kunne læse sin avis uden briller, passer ikke helt på Agerskov. Men han har ikke mange jævnaldrende til-

bage, og det kan hænde, han møder gamle krogede par, der ved nærmere eftersyn viser sig at være et par af hans gamle elever.

— Og bange for at dø er jeg ikke. Jeg har mere ondt af dem, der skal rydde op efter mig engang her i min 3½ værelses, for her har jeg boet siden 1924.

Agerskov har to børn. En datter er forfatterinden Grethe Heltberg, der så vidt muligt hver dag sludrer med sin far i telefonen. En datterdatter er forfatterinden Bettina Heltberg. En søn er knyttet til ØK, der netop blev startet i 1897, det år, den 19-årige himmelstormer J. C. Agerskov blev abonnent og med liv og lyst deltog i alle de bataljer, det unge frihedskæmpende blad ved starten 13 år tidligere kastede sig ud i med Hørup som chef og Ove Rode som redaktionssekretær. Der førtes omkring den tid vældige kampagner mod systemet, og politiet blev anklaget for brutalitet og overgreb. Udenrigsk samledes interessen om kampen for Dreyfus' sag, og Cavling gav den samme år som ridende krigskorrespondent i Grækenland og smulede breve gennem fjendens linjer for den danskfødte græske konge. Bjørnstjerne Bjørnson, Drachmann og Georg Brandes var de store navne i bladets spalter. Det var også det år, Politiken til Hørups ængstelse var gået så eventyrligt frem, at man passerede de 20.000 i oplag og måtte anskaffe sig en presse mere at trykke på.

Siden det år er der jo sket oceaner af ting, og Agerskov har gennem alle 76 år med ungdommelig ildhu fulgt det hele gennem Politikens spalter. Jydep.