

Af en halvtredsårigs dagbogsnotater

Af Helge Clausen

Gamle aviser og dagbogsnotater har det spændende i sig, at de omhandler en fortid man var med i, men som man nu har distanceret sig fra - igennem en udvikling på så at sige alle områder, så det er vanskeligt at genkende fortiden - og éns egne betragtninger fra "den gang". Og alligevel nikker man genkendende. - Historie på ethvert plan står fast som det skrevne ord, men vor vurdering af historien ændrer sig, - og ændrer os og vore synspunkter. Vi behøver blot at tænke på den historie, som vi, der er født i trediverne har oplevet. Vort syn på det tyske folk i trediverne har ændret sig helt fundamentalt gennem det halve århundrede, der er fulgt efter. I det verdenshistoriske perspektiv må vi lære - og acceptere, at det altid er sejrherrene, der skriver historiebøgerne.

Når man læser Torsted Husholdningsforenings protokoller fra foreningens start i 1938 igennem, træder man ind i et lokalhistorisk forum, hvor man møder sprogændringer, ord og sætningsindhold, som de, der går på Torstedskolen halvtreds år senere dårligt forstår. For eksempel:

"Der var til kurset mødt 12. unge piger og 4. madmødre."



DEPOT V/
EGON ØSTERGÅRD
KLARINETVEJ 60 . 8700 HORSENS
Tlf. (05) 64 69 37

Ja, det er måske tvivlsomt om disse børns forældre, som måske er født i midten af halvtredserne kender ordet "madmødre", for på dette tidspunkt var folkehold på gårde og i større byhusholdninger så småt begyndt at blive historie.

Helt præcist blev husholdningsforeningen i Torsted stiftet som en selvstændig forening under Horsens Husholdningsforening d. 28. juni 1938. - De gamle protokoller fra foreningens første leveår er spændende læsning, fordi man i dem møder andre holdninger, en anden problemstilling, o.s.v. end den man er vant til i dag. Mennesker er blevet anderledes, - de, der skrev i de gamle protokoller anskuer og beskæftiger sig med tingene under en helt anden synsvinkel end den, der bruges ind under jul 1988. Læs blot her:

D. 12. august 1939. Foredrag: "Husførelse i rationeringstider."

D. 4. december 1940: "Da rationeringen vanskeliggør demonstrationer her i kredsen, får vi hver måned tilsendt aktuelle broskrifter."

11. juni 1944 afholdt Thorsted kreds udflugt med mænd. Vi var 50 deltagere, der drak kaffe ved Møllen i Klokkedalen. (dengang et meget besøgt traktørsted)



28. juni 1945 var der "husmoderdag" på Serridslevgaard, hvor provst Clausen, Katstrup talte om "Kampen for freden" - og kongelig operasanger Franz Andersson sang danske sange. 6. december 1952 var der adventsfest på "Hejmdal", hvor pastor E.B. Christensen, Oens holdt adventstalen og Else Jenna sang.