



Ellen og Egon Kaastrup kom fra en stor lejlighed, da de flyttede ind i Åpark Centret.

# Gode dage på 2. og 4. sal

**Trygt at der er folk i huset**

*Tekst: Lene Vestergaard  
Foto: Martin Ravn*

**HORSENS - PÅ 2. sal slapper Ellen og Egon Kaastrup af i de gode stole med udsigt til fjernsynet. Humøret er højt og stoltheden over den nye lejlighed synlig.**

- Vi skulle skamme os, hvis vi ikke var glade for at bo her. Alt er af en god kvalitet, vi har et dejligt

Egon Kaastrup kunne på grund af dårligt blodomløb ikke længere klare trapperne til parrets tidligere lejlighed på Allégade. Ellen Kaastrup har problemer med synet, men laver stadig mad til parret hver dag. De klarer sig med halvanden times hjemmehjælp hver 14. dag.

Selv om det altså ikke er meget, de trækker på de ansatte, der holder til i huset, giver det alligevel en trykthed.

- Alene dét, at man ved, at der er en sygeplejerske og andre her, betyder noget, siger Ellen Kaastrup.

Det spekulerer Maren Hansen på 4. sal ikke så meget over. Hun kommer kun ud af sin lejlighed nogle ganske få gange, når hun bliver hentet af sin datter og svigersøn. Hendes syn er meget dårligt, og rystelammelser gør det svært for hende at klare ret meget praktisk.

- Min datter plejer at sige, at jeg kun kan snakke. Det kan jeg til gengæld. Og så har jeg mine dejlige lyd-bånd.

Hun boede før i eget hus på Borgmestervej. De sidste 10 år var hun alene, men følte sig aldrig utryk. Det gør hun heller ikke i lejligheden, hvor en hjemmehjælper sørger for morgenmad, varmer middagsmad osv. At komme i tøjet sætter Maren Hansen en ære i at klare selv.

- Det er vidunderligt at bo her. Inden jeg flyttede, græd jeg tit og bad om at få lov til at sove hen hjemme i huset. Her har jeg slet ikke grædt.

Hendes datter og sviger-

son indrettede lejligheden for hende, så alt stod klar, da hun flyttede ind. Hun har sin båndoptager og gode stol i soveværelset.

Ellen og Egon Kaastrup har valgt at indrette to stuer i deres lejlighed. Spisebordet måtte udskiftes med et mindre, men ellers kan det fint være i det ene rum sammen med parrets to sovesofaer. I det andet er sofagruppen placeret ved det store hjørnevindue med udsigt til butikkerne i Posthuscentret.

## Bruger cafeen

- Vi bor meget centralt for at handle. Det er rart, når man skal slæbe det hele hjem, siger Ellen Kaastrup.

Både hun og hendes mand nyder at have trafik og liv lige udenfor. Det har de altid været vant til.

Egon Kaastrup er begyndt at bruge café og aktivitetslokalerne i stueetagen. Hver formiddag tager han elevatoren ned og kober sig en kop kaffe. Om onsdagen spiller han skak med en anden beboer.