

DEHN Gertrud f. Mikkelsen f. 1776 - d. 14. 1855
~ Hv. Farver Aug. Dehn

Nr. 55, Søndagen den 8de April 1855

Avertissementer

Søndagen den 1ste April behagede det alvise Forsyn at bortkalde til et bedre Liv ved en blid og rolig Død min inderlig elskede Hustrue Gertrud Dehn, født Mikkelsen, i sit 79de Aars Alder og efter 41 Aars Lykkeligt Ægteskab. En tiltagende Vattersot har i en Række af 6 Aar været den Afdødes Lidelser, da hun i nævnte Tid af Hr. Kammerraad Boeck er tappet 23 Gange med ialt 412 Potter. Fire Børn modtag hende i Evigheden. Dette Sorgens Budskab undlader jeg ikke at meddele fraværende Slægt og Venner

Horsens, den 2den April 1855

August Dehn

(Horsens Veiviser 1866 : Dehn Aug. fhv. Farver, Nørretorv 524)

Nr. 57, Torsdagen den 12te April 1855

Idet jeg herved aflægger min inderligste Tak til de mange Velyndere og Venner, Budne og Uindbudne, Inden- og Udenbyss, der ledsagede min elskede, uforglemmelige Kone, Gertrud Dehn, født Mikkelsen, til hendes sidste Hvilested, føler jeg Trang til, blandt den Hedengangnes sande Velyndere, i fuld Erkjendtlighed offentligt at nævne afdøde Apotheker, Assessor pharmaciae Helms, der, bekjendt med mine trykkende Kaar, betydeligt lettede mig disse, baade ved gratis at udlevere Medicamenter i de 6 Lidelsens Aar, og, i Forening med sin sølle Frue, ved paa anden Maade at vise en sjelden Deeltagelse for mit af Skjæbnen saa haardt trykke Hjem. - Ikke mindst fortjener Hr. Kammerraad Boeck at nævnes. Med usædvanlig opoffrende Omhu var han jevnlig tilstede ved den Afdødes Sygeleie, hvor ei alene en virkelig Lægedygtighed tydeligt viste sig, men tillige en umiskjendelig, uskrømtet Medlidenhed, thi naar Korsdragerinden undertiden syntes at segne under Byrden, vidste Hr. Kammerraaden at hjælpe den Lidende tilrette med en sand Christens hjertelige Trøst og Beroligelse, som endskjønnere fremlyste deraf, at han ingen Fordeel saae hen til, men meget mere : gav med rund Haand istedetfor at tage. - Tillige aflægger jeg til alle de ærede Huusmødre, saavel her i Byen som uden for samme, min erkjendtligste Taksigelse for al den beviste Deeltagelse og Opoffrelse, som vistes min afdøde Hustrue under hendes langvarige Lidelser

Alt dette er tro bevaret i min taknemmelige Erindring og vil være mig en Hussvalelse i Savnets tunge Timer, saavel som det Haab, at min kjære Hustru er gaaet kun kort forud, for at berede mig et Sted hos sig i det evige salige Samlingssted i Guds Rige.

Horsens, den 12te April 1855

August D E H N