

DRUKNEULYKKE

Fem af syv personer druknede

HORSENS AVIS, 29. mai 1855 nr. 83 - tirsdag

HORSENS. Igaar indtraf her paa Fjorden den ulykkelige Begivenhed, at en Baad, der hen paa Aftenen vendte tilbage fra en Lysttour til Boller, kæntrøde under den stærke Blæst, da der ingen Søfolk var med til at styre Seilene. Af de i Baaden værende syv Personer druknede de fem; af de to andre havde en lille Drengs Skrig hidkaldt en Baad, der reddede ham, medens det lykkedes den anden, en Slagtersvend at svømme iland. De to af de Forulykkede vare Mandfolk, en Bødkersvend og en Skomagersvend, de tre andre unge ugifte Fruentimmer; af de tre Sidstnævnte vare de to Søstre til Skomagersvenden og vare komne herover fra Sjælland for at besøge deres Hjem.

HORSENS AVIS, torsdagen den 31te mai 1855 - nr. 84

- Af de paa anden Pintsedag Forulykkede har man igaar paa Boller Strand fundet Ligene af de tvende Mandfolk. Det er senere bleven oplyst, at der i Baaden befandt sig otte Personer, hvoraf, som tidligere berettet, de fem druknede, men de tre andre, der havde klamret sig fast til Baaden, bleve reddede af en Baad heraf Byen, som paa deres Nødsskrig ilede dem tilhjælp fra Boller.

Avertissementer

+ + +

Med dyb Vemod meddeles herved Slægt og Bekjendte, at det har behaget det alvise Forsyn i sin urandsagelige Villie, ved et ulykkeligt Tilfælde afvigte anden Pintsedags Aften at berøve mig trede kjære Børn, en Søn og tvende Døttre, samt Førstnævntes Forlovede i deres blomstrende, resp. 25de, 27de og 29de Aars Alder. Forvissat om Manges inderlige Deeltagelse, beder jeg Gud i min høje Alder give mig Kraft til at bære denne haarde Skjæbne.

Horsens, den 30te Mai 1855

Ditlev Møllers Enke.

HORSENS AVIS, torsdagen den 7de Juni 1855 - nr. 88

L i g e n e af de anden Pintsedag her paa Fjorden forulykkede trede Fruentimmer ere nu fundne, og ville blive jordede i Forening med de tvende paa samme Dag forulykkede Mandspersoner (Skomagersvend Møller og Bødkersvend Scheele) i Morgen Middag Kl. 12, og bedes de Ærede, der ønske at ledsage de Afdøde til Graven, behagel. at samles i Klosterkirken Kl. 11 1/2

ærbødigst

C. B r a m

J o h s. G o t t l i e b

(Veiviser 1866 : B r a e m C. T. Skomager, Melketorvet 300. (Gottlieb A., Bødker Sønderbro 757) Gottlieb J. C., Slagter, Carlshaab udenfor Sønderbro 628, Gottlieb J. S., Vogn- og Grovsmed, Søndenaastrøm 47)

HORSENS AVIS, Fredagen den 8de Juni 1855 nr. 89

HORSENS. Idag jordedes med meget stor Høitidelighed Ligene af de anden Pintsedag forulykkede fem unge Mennesker. Fra Klosterkirken, hvor Ligene have henligget, satte Sørgetoget sig i Bevægelse og drog gennem Gaderne over Torvet. Foran de med Krandsen rigt smykkede og af unge Mennesker af Haandværkerstanden baarne Kister gik Søfolk med Faner, efterfulgte af de forskjellige Laug med deres Faner, Byens Musikcorps og Haandværker-Sangforeningen med sin Fane; et ualmindeligt stort Følge sluttede sig til Sørgetoget. Ved Ankomsten til Assistens-Kirkegaarden og ligeledes ved Graven afsang Haandværker-Sangforeningen Psalmer. Da Ligene vare nedsenket ved Siden af hinanden hver i sin Grav, talte Dhrr. Pastorer Tetens og Boesen nogle hjertelige Ord, der synligt rørte de Tilstedeværende. Den almindelige Deeltagelse, som vistes de Afdøde og deres Aarørende, vidner om det dybe Indtryk, deres ulykkelige Skjæbne har gjort. En utallig Mængde Mennesker var tilstede paa Kirkegaarden.

Tanker ved Graven

Vi see Din Aand, den stiger op og ned

Ad Himmelstigen - Møder med Din Tanke

Græd ei mere - Gud Din Længsel veed

Og Fredspaulunet aabnes, naar Du banker ! Horsens, d. 8te Juni 1855 P. C. Thomsen